

LIONS CLUB NYKARLEBY

1965 - 2015



Pärmfoto Jan Sundqvist

FÖRORD

För ca 50 år sedan grundades Lions Club Nykarleby.

Det var 23 bröder som startade klubben och stiftande mötet hölls den 7 oktober 1965. När man ser tillbaka på de senaste 10 åren kan vi konstatera att klubben har klarat av att behålla sitt medlemsantal mellan 35 - 40 bröder, trots naturligt bortfall och att trenden inom Lions klubbarna i Finland varit på nedåtgående.

Speciellt glada är vi över att ha fått flere nya medlemmar som är yngre och som verkar intresserade och kreativa. Detta kan tolkas som att klubben har klarat av att anpassa aktiviteter och verksamheten som tilltalar medlemmarna. Vi kan också vara stolta över att vi ännu har två av chartermedlemmarna med oss i klubben.

Under 50 år har aktiviteterna för medelsanskaffning förändrats avsevärt vilket är tecken på att klubben kunnat anpassa sin verksamhet för att passa ”in i tiden”.

Klubben har de senaste 10 åren stöttat Lionsorganisationen ekonomiskt vid katastrofer och också hjälpt många behövande i det lokala närområdet.

Jag vill tacka alla Lionsbröder som under alla år har stöttat och arbetat för klubbens utvecklande och bästa.

Ett speciellt tack vill jag rikta till våra Lionsdamer som alltid stöttat klubben både ekonomiskt och med arbetsinsatser vid olika evenemang.

Ett stort tack också till Rolf Björkskog, Gustav Hofman, Ulf Knutar och Markku Ranta för sammanställning av denna historik.

Ralf Hästbacka

President
2015-2016



The
International Association
OF
Lions Clubs
CHARTER

To All to Whom These Presents Shall Come:
GREETING

Rnow Ye that The International Association of Lions Clubs has granted, and by these presents does grant to the Members, whose names are hereunto affixed, and to all regularly elected members and their successors, this Charter, fully constituting them a Local Club, under the name and title of

THE LIONS CLUB OF
Nykarleby

Located at Nykarleby, Finland with all the rights and privileges given to members of The International Association of Lions Clubs, according to the rules and regulations of the Constitution and By-Laws of The International Association now in force, or hereinafter enacted.

This Charter shall be in full force and effect from the day of the date hereof, and for such time as the Members of the Local Club shall conform to the laws and rules of The International Association. Otherwise this Charter shall be revoked.

In Witness Whereof The International Association of Lions Clubs has authorized its President and Secretary to affix their signatures, and caused the seal of the Association to be hereunto affixed this 7th day of October in the year of our Lord 1965



John H. Coyle
SECRETARY

J. Walter Campbell
PRESIDENT

Charter Members

PRES. **Alix Ström** SECR. **Henry Grönlund**

Rolf Backman
Gustav Bergfeldt
Manne Bergman
Bror Ceder
Valdemar Enlund
Birger Fredriksson
Elmer Holm

Arne Markkula
Nils Nordling
Hugo Nybäck
Tor Nyling
Gunnar Nylund
Anders Nyman
Armas Pihlainen

Rafael Riissanen
Erik Sund
Stig Sundqvist
Johannes Swels
Kurt Udd
Benny Wistbacka
Fjalor Zittra

Lions Club Nykarleby r.f.:s

5-års historik

Lions Club Nykarleby inledde sin egentliga verksamhet med regelbundna månadsmöten från och med oktober månad 1965. Sommarmånaderna hålls inga möten. De inledande förberedelserna för bildandet av en lionsklubb i Nykarleby ägde rum under september månad 1965 på initiativ av Lionsclub Munsala med lions Wäinö A. Kivinen och Gotthard Jåfs som drivande krafter. Nykarlebys kontaktman var Alex Ström.

Stiftelsemötet ägde rum den 7 oktober 1965 kl. 20.00 på Juthbacka Semesterhem. Vid detta möte närvar följande personer, vilka också är klubbens chartermedlemmar nämligen: Rolf Backman, Gustav Bergfelt, Manne Bergman, Bror Ceder, Valdemar Enlund, Birger Fredriksson, Henry Grönlund, Elmer Holm, Arne Markkula, Nils Nordling, Hugo Nybäck, Tor Nylind, Gunnar Nylund, Anders Nyman, Armas Pihlainen, Rafael Riissanen, Alix Ström, Erik Sund, Stig Sundkvist, Johannes Swels, Kurt Udd, Benny Wistbacka och Fjalar Zittra.

Vid charterfesten den 22 februari 1966 på restaurang von Döbeln, intogs Lions Club Nykarleby officiellt i Lions International, som nu omfattar 927000 medlemmar. Vid den solenna festligheten överräktes charterbrevet av dåtida distriktsguvernör Olavi Kurikka till klubbens första president Alix Ström. Närvarande vid festen var förutom ladylions, representanter från Nykarleby stad, Nykarleby Rotaryklubb, grannlionsklubbarna samt lion Tage Marcusson och Tyko Öberg från Lionsclub Sollefteå, Sverige. Av chartermedlemmarna har tre flyttat bort från orten, två har lämnat klubben av andra orsaker. Under de förflutna 5 åren har i klubben varit inskrivna 39 medlemmar, varav tre är transfermedlemmar. Den 7 oktober 1970 är medlemsantalet 31. Medlemmarnas medelålder är 44 år. I klubben finns en pastvicedistriktguvernör, en pastzonordförande och fem pastpresidenter. Inom parentes må nämnas att ovannämnda pastvicedistriktguvernör och pastzonordförande som klubben levererat är lion Wäinö A. Kivinen. Närvaroprocenten vid månadsmöterna har i det närmaste varit 100 %. Detta resultat visar medlemmarnas intressen för lions sak. Klubbens hemort är Nykarleby, men person från annan ort kan också vara medlem i klubben.

Med Lionsclub Nykarleby som fadderklubb grundades Jeppo Lions Club den 25 mars 1966. Kontaktmän vid stiftelsemötet var Alex Ström, Fjalar Zittra och Henry Grönlund, vilka samtliga är Jeppo klubbens personfaddrar.

Vid Oravais Lionsclubs charterfest 22 oktober 1966 representerades klubben av ett 15-tal medlemmar med ladylions.



Bröderna samlade till charterfest på von Döbeln. Klubbpresidenten Alix Ström har ett fast grepp om charterbrevet som DG Olavi Kurkki överlämnat.

Mötesplatser

Klubbens styrelsemöten sker i regel i sparbankens klubbrum. Platsen för månadsmöterna har varit Jutbacka Semesterhem. Här har såväl medlemmar som klubbens månadsgäster känt trivsel och hemkänsla. Detta tack vare föreståndarparet Anna-Brita och Birger Fredriksson och deras värdindeflickor.

Månadsmöterna har hållits varje månads andra onsdag kl 20. Mötena har inletts med presidentens välkomsthälsning varefter av styrelsen förberedda ärenden avhandlats. Härefter har man druckit kaffe under glad kamratlig samvaro. Under kaffedrickningen cirkulerar vanligen "bronslejonet" i vilket medlemmarna sticker frivilliga bidrag eller av tailtwistern ålagda böter till klubbens kassa. Under diskussionen vid kaffebordet har en glad och otvungen stämning varit rådande och ett gott kamratskap kommit till synes. Efter kaffet har följt övriga ärenden eller korta föredrag i frågor Lionism. Ett föredrag av medlem eller utomstående har varit kutym varje månadsmöte. Film och diapositiv har visats i anslutning till föredragen. Föredragen anknyts till olika ämnen, till klassifikationen eller till medlemmarnas särintressen. Några föredragsrubriker: Bagarkåren, Biltrafiken och bilskolan, Grundskolan, Skolan i Kina, Buddismen, Delfinen, Alfred Nobel, Kampen om polerna. Bland frågor, som upptagits till diskussion må nämnas: ungdomens trivselproblem, ungdoms- och idrottsgård till orten, postens öppenhållningstider, räddningstjänsten, strandplaneringslagen,

åldringsvård, konditionsbefrämjande aktiviteter.

Kontakten utåt är en viktig sak för varje Lionsklubb. Som regelbundna kontakter kan nämnas gästbesök vid klubbens månadsmöten. Grannklubbarna har mest varit representerade vid sådana besök. Vår klubbs representanter har i sin tur besökt grannklubbarna. Dessa gästutbyten befodrar vänskapen klubbarna emellan samt medlemmarnas kännedom om grannklubbarnas aktivitetsverksamhet. Långväga gäst har klubben haft från Lovisa LC. In kallad föredragshållare har givetvis varit klubbens gäst. Goda förbindelser har upprätthållits med ortens Rotaryklubb. Utländska kontakter har klubben haft med vänorterna Steinkjer i Norge och Sollefteå i Sverige genom respektive Lionklubbar. Med sistnämnda ords lionklubb har kontakterna varit särskilt livliga. I olika sammanhang har de båda klubbarna besökt varandra genom sina representanter och ladylions. Som medverkande vid våra större slutförda aktiviteter minns vi gärna oförbrännliga Henning Lundström av Sollefteå.

Som omväxling i vardagsgärningen har klubben med ladylions arrangerat årsfester, julfester och ett par utfärder. En exkursion för klubbmedlemmarna har företagits till grannstaden Schaumans fabriker. Olika slag av konditionsänkar har anordnats för klubbens medlemmar och inbjudna grannklubbar. En kombinerad sim- och skidstafettävling 19 mars 1968 med Lionsclub Jakobstad som utmanare, vanns av Nykarleby LC:s lag. Lagets medlemmar vilka presterade stronga gamla idrottstakter var lions Ragnar Damberg, Henry Grönlund, Håkan Hernberg, Bengt Kummel, Gunnar Nylund, Anders Nyman, Armas Pihlainen och Rafael Riissanen. Som en form av samarbetskontakt må nämnas lionsmanskören, som bestod av medlemmar från LC Vörå, Oravais, Jeppo, Munsala, och Nykarleby. Kören medverkade vid olika klubbester perioden 1966-68. Körens toppuppträdande skedde 26 oktober 1966 vid Oravais Lionsklubbs charterfest.

Aktiviteter

För att få medel till välgörande ändamål har klubben anordnat: önskekällor, gissningstävlingar, pilkfisketävlingar, en Veneziansk afton och en familjefest tillsammans med Nykarleby Rotaryklubb, parkfest å Juthbacka, kabeldragning vid Kanäs oljehamn, korvförsäljning vid Ungdoms- och Idrottsgården och penninginsamling med namngivna listor för familjer i nödsituation.

Klubben har donerat och till ortens skolor ett dussintal stipendier, till tre skolelever studiebidrag, till stadens Frihem en TV-apparat, till spastisks sjukt barn rullstol, till Ungdoms- och Idrottsgårdens stiftelse 22 stolar plus 2.750 mk, till familjen Keto färdigställt och inrett ett påbörjat egnahemsbygge; inberäknat gratismaterial och 800 arbetstimmar värde 7000 mk.



Huset som klubben färdigställde 1967-68 åt familjen Keto.

År 1966 deltog klubben i en av Lions International föranstaltad världsomfattande "Fredsuppsatstävling". Upprop till deltagande i uppsatstävlingen hade hörsammats av 22 deltagare. Pristagare för ortens del i tävlingen blev Bengt Nyby, Christer Forsström och Paul Sandström, samtliga seminariestuderande. Med anledning av Lionsorganisationens 50-års jubileum uppvaktade klubbens medlemmar med kransnedläggning 14 januari 1967 vid "De Stupades grav". Ungdomsutbyte har klubben haft med Sollefteå Lionsclub. Våren 1969 byggde klubben en boda, som fördes till barnkolonin och Roparsand. Talpedagog Östen Engström har använt boden som skollokal vid undervisning av talstörda barn. Bedömning av ovan relaterade aktiviteter kan kort sammanfattas i orden: "ärlig vilja till arbete och gott förstånd har varit rådande inom klubben". Största insats som penningbidrag är aktivitet "Ungdoms- och Idrottsgården". Tyngsta insatsen gjordes i aktivitet "Gårdsbygge Keto". Familjefadern banvakt P. Keto omkom sommaren 1967 i en bilolycka, varvid änkan fru Keto med tre minderåriga barn råkade i svåra ekonomiska omständigheter. Deras egnahemsbygge befann sig endast under vattentak. Tack vare formligt skiftesarbete av klubbmedlemmarna fick familjen vid årsskiftet 1967-1968 flytta in i sitt nya hem. Tyngsta arbetet i aktiviteten utfördes av dåvarande presidenten Manne Bergman som hade de mesta arbetstimarna och sekreteraren Bror Ceder, som tiggde ihop det mesta byggnadsmaterialet. I protokollet av månads-



Aldringsvården har varit viktig för klubbens hjälpverksamhet. Här överlämnas en TV till Frihemmet.

mötet den 10 september 1969 paragraf 16 läser vi följande: "Noterades, att klubben fått pris i aktivitetstävlingen verksamhetsåret 1967-68. Plaketten skall uppsättas vid Juthbacka. Presidenten tackade dåvarande presidenten Manne Bergman". Kommittéer, valda vid verksamhetsårets slut, verka även inom klubben. Då dessa kommittéer vanligtvis inte föra protokoll ingår deras verksamhet i månadsmötenas protokoll.

Damerna och klubben.

Vid klubbens start fanns även bland lionsdamerna stort intresse för Lions idéer. Detta intresse inspirerade yttermer av lionsdamerna i Sollefteå LC. Av denna anledning bildades 7 oktober 1966 "Lionsdamklubb". Denna klubb fungerar som stödavdelning åt vår klubb. Med både direkt hjälp och penningbidrag har Damklubben del i de flesta aktiviteter som Nykarleby Lions Club slutfört. Man brukar säga "dra ett strå till stacken". Här må varmt utsägas, att Damklubben med sina stödaktiviteter dragit ett stort strå till stacken. En 5-årig verksamhet har klubben nu bakom sig. Stillsam kommentar blir då; har klubben en uppgift att fylla på orten och motsvarar den Lionsrörelsens idéer. På detta kan svaras att klubben utan tvivel fyller en uppgift på orten. Av de många frågor som diskuterats ser vi att klubben är en levande klubb, som följer med sin tid och gärna blickar in i framtiden.

Lions idéer har klubben inte kunnat förverkliga. Ett högt ideal när man ju aldrig, men ligger det inte i själva idealets natur, att flytta sig högre ju mer man sträcker sig mot det. Med Lions idéer som ledstjärna, samhällets bästa för ögonen och en vilja till tjänande gärning kan Lions Club Nykarleby med lugn och tillförsikt börja en ny 5-års period och gå framtiden till mötes med hopp om framgång i fortsatt verksamhet. Nykarleby 7 oktober 1970.

Enligt uppdrag Hugo Nybäck



Ladylions höll i trådarna på barnfesterna.

Sammandrag av de 15 första åren

Klubbens 5-årsfest hölls på Stadshotellet i Jakobstad den 10 oktober 1970 med dåvarande distriktsguvernören Orvo Laine och zonordförande Georg Kaustinen som hedersgäster. Fem år senare den 8 november 1975 samlades man till 10-års jubileum på rest. von Döbeln. Vid tillfället dekorerades tretton bröder som varit med från starten med Charter Monarch Chevronmärken av distriktsguvernören Olli Kumpulainen. Bland många gratulanter var ladies värst och överlämnade en 5000 mk stor check till poj-karna. Den 23 oktober 1976 höll ladies sin 10-årsfest på rest. von Döbeln. Nästan alla lions mötte upp för att hedra de duktiga damerna.

Styrelse- och månadsmöten

Månadsmöten har hållits andra onsdagen i månaden kl 20.00. Mötesplatsen var ända till våren 1975 Juthbacka Semesterhem. Då Juthbacka stängdes blev rest. von Döbeln ny samlingsplats. Klubbens styrelsemöten hölls i Sparbankens klubbrum till år 1977, då rest. von Döbelns konferensrum blev ny mötesplats. Den första onsdagen i månaden har styrelsen hållit sina möten. Kallelse till klubbens månadsmöten har sedan hösten 1969 skett genom personlig kallelse till varje medlem, som fått sig tillsänd föredragningslista upptagande de ärenden som månadsmötet skall behandla. Ofta har presidenten och sekreteraren gett bröderna ”ord på vägen”. Den 11 april 1973 hade president Henry och sekreteraren Hugo följande råd att ge: ”DIN aktiva insats behövs för att klubbens arbete skall ge resultat. Väl mött på onsdag i LIONISMENS tecken. 100%! P.S.: Uppmana Din LADY att baka en kaka till AI-avslutningen den 15.4.73”. Till mötet den 9 januari 1980 kallade Anders och Kaj på detta sätt: OBS! Bröder ta på ER den bästa rocken för NI blir fotograferade.” Dessutom fanns följande tilllägg: ”Ladies samlas onsdagen den 16 januari kl. 19.30 hos Eila Asplund”. Utöver de s.k. ordinarie ärendena på ett månadsmöte har ofta förekommit föredrag av bröder eller inbjudna. Under senare år minns man t.ex. fru Aili Renvalls anförande om de synskadade och deras problem, Rotary-brodern, alko chefen Österlunds föredrag om alkoholforskning, Östen Engströms anförande om barns talsvårigheter, naturfotografen L-E Irjalas filmer inspelade i Nykarleby skärgård och Åsas bilder och anförande från vistelsen i USA som lions stipendiat.

Ett ofta diskuterat ämne under våren har varit korvförsäljningen vid Idrotts- och Ungdomsgården. Knappast har man hållit ett månadsmöte utan rubriken ”Korvmästarn har ordet”. Redan den 9 oktober 1968 gavs dåvarande styrelsen i uppdrag ”att sköta saken efter bästa förstånd och göra en offert

på 1500 mk/år”. Beloppet gavs i årshyra för korvförsäljningsplatsen vid Idrotts- och Ungdomsgården. År 1970 beslöt man anskaffa en ny kiosk, vilken fortfarande användes för aktiviteten Korvförsäljning. Under rätt många år har klubbmedlemmarna utan att ärendet direkt varit antecknat på föredragningslistan varit med om det s.k. in- och utvägningen. Efter vårmötet 1978 finner sekreteraren, läkaren Peter anledning att göra följande anteckning ”..om tendensen håller i sig blir det med tiden svårt för en stor del av bröderna att rymmas in genom dörren till Döbeln”.

Kontakter och besök

Bröderna har då och då gjort besök i grannklubbarna. Ibland har klubben haft besök av gästande bröder. De obligatoriska zonkontakterna har bröderna gjort på ett exemplariskt sätt. Frågesportträffarna mellan zonens klubbar har under åren blivit en uppskattad tillställning. Pokalen, om vilken klubbarna i Vörå, Oravais, Jeppo, Munsala och Nykarleby tävlat om, skulle gärna kunnat vandra något år till. Nykarlebyklubben har försökt göra sitt för att inte pokalvandringen skulle stanna för fort i Munsala, som tycks vara värst.

Volleybollturneringen har gett ett annat tillfälle till kontakt med grannklubbarna. Visserligen har träningen skötts mindre tillfredsställande, men alltid finns ursäkten av typen: ”huvudsaken är inte att vinna, utan att kämpa väl”. Eller vad sägs om kommentaren: ”Vi klarade en tredjeplats - det var två andra lag med också”.

Besök har under åren gjorts på olika industrier och företag på hemorten, men även längre bort. Kontakten med vänortsklubben Sollefteå har under åren varit god. Sedan några år tillbaka utbytes mötesprotokoll med sistnämnda klubb. Våra protokoll har tidvis även gått till våra grannklubbar. Med Nykarleby Rotaryklubb upprätthålls kontakten fortlöpande. Flera julfester har arrangerats gemensamt för våra klubbar. Broder Wäinö och lady Marianne besökte USA under år 1979. Som bevis över besök i Los Angeles har klubben fått standar från LC Veron och LC Hollywood.

Klubbens aktiviteter: Det skulle bli för mycket att nämna alla aktiviteter, som LC Nykarleby haft under de gångna 15 åren. Några kan dock nämnas. Gårdsbygge Keto år 1967. Pilkfisketävlingar, som anordnades ett antal år vid Andra Sjön. Olika gissningstävlingar. Röda Fjäder och lejonhjärtaninsamlingen 1972. Röda Hjärtat insamlingen 1975. Våra traditionella pappersinsamlingar. Båtbyggaraktiviteter förenade med lotterier. Bastubygge med lotteri. Blodgivningstillfällen. Barnfester. Slyröjningstalko. Försäljning av älgsoffa. Olika motionsaktiviteter vid Loppan. Lucia tillställningar tillsammans med Jeppo och Munsalaklubbarna. Kabeldragning vid Kanäs.



Älgsoppa och försäljningen av den är en ständigt återkommande aktivitet.



Pimpeltävling. Din "snorjäs" väger bara 20 gram säger Börje åt Fjalar. Fina priser kunde vinnaren räkna med.

Hur insamlade medel använts.

Förutom direkta arbetsinsatser för olika projekt har klubben haft en klar linje att samla ihop pengar för vidare utdelning. Till varje julhelg har kännbara belopp gått till behövande, antingen som köpkort eller i form av julpaket. Utdelningsområdet har närmast varit vår egen bygd. Skolavslutningarna har klubben ihågkommit varje år. Lions stipendium har blivit ett begrepp i våra skolor. Mera kännbara studiebidrag har likaså utdelats till ungdomar i vår stad. Klubbens fadderbarn har man inte glömt. Kommunala och privata vårdinrättningar har fått mottaga större gåvor. TV-apparater med Lions märke finns på flera håll i vår stad. Olika föreningar med ungdomlig prägel har getts understöd. Barnhemmet i Nykarleby har varit en tacksam mottagare av olika gåvor under åren.

Ladies och LC Nykarleby.

Lionsdamerna i Nykarleby har varit verksamma nästan lika länge som klubben på orten. Bröderna har upprepade gånger fått erfara att ladies inte enbart samlats till kafferep den tredje onsdagen i månaden. Har det gällt att sy kläder för t.ex. Lucia eller tomtarna, så visst har damerna ställt upp. Deras brudkistor har gett mången vacker slant under åren. Vid kaffebjudningar har man fått överlämna ansvaret på damerna. Utan ladies medverkan vid luciabesök på föreställningar skulle genomförandet varit nästan omöjligt. Och vem var det som behövdes när älgsoipan skulle kokas? Vid barn- och andra fester har ladies varit en ypperlig hjälp. Och det bästa av allt - pengarna från olika aktiviteter har gått till pojkar, som ibland haft svårt att hinna dela ut gåvomedlen. Nykarleby lions damer är synnerligen aktiva fortfarande efter femton års arbete för lionismens bästa.

Omdöme.

Det är självfallet svårt att objektivet bedöma klubbens insats under de gångna femton åren, om man som klubbmedlem skall ge betyg. Ett är dock klart, LC Nykarleby behövs och skulle arbetet läggas ner skulle det vara en stor förlust för staden och nejden. En förenings aktivitet kan inte år efter år vara lika stor. Ett tecken på att man trivs i och med klubben utvisar medlemsantalet, som varit konstant de gångna åren. Under femton år har cirka sextio personer tillhört klubben. Medlemsantalet har hållits på drygt trettio. Av det nuvarande antalet medlemmar är en tredjedel sådana som varit lion i minst femton år. Om vi dessutom beaktar, att av dessa sistnämnda har samtliga 100% närvaro under hela tiden, så bör betyget bli: "med beröm godkänt".



Lottförsäljare på vårmaknaden.



Lucia får sitt smycke och julfriden utlyses.



*Övre: Den omskrivna korförsäljningen.
Nedre: Röda Hjärtat insamlingen.*

Lions Club Nykarleby 30 år 1965-1995

I det föregående har redogjorts för klubbens verksamhet efter såväl 5 som 15 års arbete. Denna sammanställning får utgöra ett kompliment gällande hela 30-års perioden. LC Nykarleby tillhörde under de första åren Finlands Lionsförbunds F-distrikt. Då klubbarnas antal inom distriktet blev för stort bildades ett nytt från hösten 1977. Med grannklubbarna inom zonen överfördes vi till 107 O-Distriktet, vars verksamhetsområde omfattar delar av Vasa och Uleåborgs län. Vart tredje år väljs distriktsguvernör tillhörande vår region, som omfattar de svensk- och tvåspråkiga kommunernas klubbar.

Medlemsantalet i Nykarleby-klubben har hållits rätt konstant. Från att ha räknat tjugotre stiftande medlemmar utökades medlemsantalet snabbt till några över trettio lionsbröder. En kort tid tillhörde trettiosju bröder klubben, vars medlemsantal hållit sig omkring trettiofem. I medlemsmatrikeln har 81 bröder en längre eller kortare tid antecknats som LC-medlemmar. Vid jubileumstillfället är fortfarande 5 chartermedlemmar aktivt med i verksamheten och samtliga kan uppvisa 100 procents närvaro under de gångna trettio åren. Klubben har en ständig medlem. För övrigt har närvaroprocen ten vid klubbens möten varit i det närmaste maximal. Det anses som en hederssak att genom s.k. lappning närvara vid klubbens styrelsemöte eller annars besöka en annan lionsklubbs möte, om man varit förhindrad att bevista den egna klubbens ordinarie månadsmöte.

Klubbjubiléer har hållits vart femte år. 5-års festen hölls på Stadshotellet i Jakobstad den 10 oktober 1970 med dåvarande DG Orvo Laine och ZO Georg Kaustinen jämte ladies som hedersgäster. Lion Hugo Nybäck hade sammanställt en detaljrik historik över klubbens första femårsperiod. Fem år senare samlades man till fest på hemmaplan på Restaurang von Döbeln. Tretton bröder som varit med från början fick motta Chevronmärket ur DG Olli Kumpilainens hand. 15-års jubiléet hölls på Juthbacka-restaurangen först i februari 1981. Festen övervars av närmare etthundra personer, bland dem DG Matti Isokoski och VDG Carl-Johan Björk jämte ladies samt gäster från vänortsklubben LC Sollefteå. Distriktsguvernören utdelade 15-års märket för 100 procents närvaro till bröderna Manne Bergman, Bror Ceder, Birger Fredriksson, Henry Grönlund, Anders Nyman, Alix Ström, Erik Sund, Stig Sundkvist och Johannes Swels. 20-års festen blev en värdig tillställning med DG Jussi Isotalo och lady Helena samt företrädare för LC Sollefteå som hedersgäster. Uppvaktande klubbar och organisationer gav jubileumsfonden ett ordentligt grundkapital. Klubben utdelade av aktivitetsmedel 7000 mk i olika stipendier. I samband med klubbens 25-års

jubileum överlämnades medel ur jubileumsfonden till Nykarleby sjukhem. DG Seppo Haapaniemi framförde hälsningar från Finlands Lionsförbund och O-distriktets styrelse. Han överlämnade förbundets 40-års medalj till klubbens fadder Wäinö A. Kivinen, som dock var förhindrad att personligen motta utmärkelsen. DG:s förtjästmärke tilldelades tre av klubbens chartermedlemmar, lion Manne Bergman, Erik Sund, Stig Sundkvist.

Månadsmöterna har hållits andra onsdagen i månaden. Som en av få klubbar i landet höll man länge fast vid att inleda mötena kl 20.00. Sedan något år tillbaka samlas man en halv timme tidigare till ordinarie månadsmöten. Juthbacka herrgård var de först åren samlingsplats för såväl ordinarie månadsmöten som styrelsens möten. Då restaurangen på Juthbacka stängdes flyttade man över till Restaurang von Döbeln, som fortsättningsvis är mötesplats också efter att restaurangen öppnat i annan fastighet vid Bankgatan. Under ett antal år samlades styrelsen till möten första onsdagen i månaden i sparbankens klubblokal vid samma gata. Till varje möte har sedan hösten 1969 skickats skriftlig inbjudan till månadsmötena. På föredragningslistan har ärendena för kvällen antecknats. Någon gång per verksamhetsperiod hålls månadsmöte på annan ort eller plats i samband med företagsbesök.



Pappersinsamlingen var en stor aktivitet. Bedrövade bröder begrundar bilderna.

Aktiviteter gamla och nya.

Många har återkommit år efter år. Sådana är t.ex. lotterier förenade med av bröderna tillverkade lotterivinster. Tack vare kunniga båtbyggare i medlemskåren har uppslutningen och tillvekningen av plastbåtar lyckats väl. Försäljningen av älgsocker, tillredd med hjälp av ladyions, har aktiverat bröderna och förstärkt klubbens kassa. Stort pådrag har luciafestligheterna den 13 december krävt under snart 20 år. Aktiviteten har skett i samarbets tecken med LC -klubbarna i Munsala och Jeppo.

Aktiviteter man minns är de årliga pappersinsamlingarna, höst och vår. Behållningen blev inte så stor i mark och penni som nyfikenheten och tillfredsställelsen att hitta gamla vecko- och herrtidningar bland pappersbuntarna. Verksamheten lades ned, då hopsamlandet av papper ordnades på annat sätt i staden. Pimpeltävlingarna vid Andra sjön pågick också under ett antal år, till en början med stort deltagarantal. Fångsterna blev måttliga i jämförelse med de priser som utdelades till de bästa tävlingarna. Då aktiviteten började gå på minussidan ansågs det berättigat att upphöra. Röda Fjädern- och Röda Hjärtat-insamlingarna irriterade säkert många biltrafikant, som blev stoppad på infarterna till stadscentrum. Aktiviteterna gav goda resultat i form av sålda fjädrar resp. hjärtan. Trafikräkningen vid Stora bron gav liten utdelning för kassören men i stället anledning till vadslagning och tippning hur många bilar som under ett dygn kört över bron.



Bröderna bygger lider åt familjen Westerlund.



Bröderna på företagsbesök vid Nautor i Pedersöre lion Gunnar Öst är värd.



Bröder med 40-års medverkan i lionsarbetet, fem är klubbens kvarvarande chartermedlemmar. Fotot från avslutningen våren 2002.

Roparsand-bodan.

Ännu är klubbens aktivitet för talpedagogisk verksamhet på sommarkolonin på Roparsand i gott minne för mången broder. Sekreteraren Hugo besökte en vacker sommardag i juli 1973 talpedagogen Östen Engström under pågående lektion i den av klubbmedlemmarna uppförda ”bodan”. Hälsa lionsbröderna, bad Östen, att bodan gott har tjänat sitt ändamål. På cykelfärden hem tillkom följande rim, som nedtecknades i verksamhetsberättelsen:

Till vår tysta medlem.

*Tyst och stilla uppå strand
står vår Boda på Roparsand
Uti den han Östen
för barnen höjer rösten
han där på många sätt
lär de talstörda barnen
ljuda och tala rätt.
Ja hela fem år där har stått vår Boda
och i Lions-anda utfört det goda.*

Föredragningslistans ”Korvmästaren har ordet” är säkert det ärende som rönt det största intresset bland lionsklubbens medlemmar. Under nästan 15 år pågick korvförsäljning utanför Idrotts- och Ungdomsgården med bröderna som korvgubbar. När försäljningsturerna fördelades på månads-mötet fanns det alltid anledning att diskutera. Än gällde det korvpriset än senapens smak, kioskens uppvärmning, renhållning av kokkärl, korvens kvalitet, gasbehållaren, korvleverantörer, idrottsgårdens arrende o.s.v. Det framkom tydligt att korvförsäljning berörde varje broder. Kassören redovisade försäljningens inkomster och utgifter vid varje månadsmöte. I bokslutet framgick årets överskott av korvhanteringen. När ledningen för idrottsgården beslöt om försäljning från gårdens egen kiosk, upphörde brödernas intresse och korvkiosken såldes.

Som statister i Nykarlebyfilm.

Sommaren 1993 fick LC Nykarleby ett ovanligt erbjudande. Det gällde medverkan vid inspelning av två skilda scener i en film i Nykarleby. Trots sommaruppehåll i det egentliga lionsarbetet ställde ett 50-tal bröder-familjemedlemmar upp i ett begravningsfölje på gravgården. Till det andra tillfället- en gudstjänstinspelning i Nykarleby kyrka kom ett 90-tal medverkande ordsbor med lionansanknytning. Filmen SMÅSTAD i fyra delar blev en framgång för Nykarleby regisören Anders Engström. Filminspelningen blev även en bättre tillställning för staden och för dess lejon en verklig



Lionsfamiljer och deras bekanta deltog i begravningsföljet i TV-filmen.

kassapjäs. Med tanke på förestående 30-års firande överfördes senare på hösten en större del av honoraret till klubbens jubileumsfond.



Lionshjälp till Nykarleby Sjukhem

När Nykarleby sjukhem uppfördes i slutet av 1980-talet deltog lionsklubben aktivt i arbetet. Flera talkotillfällen anordnades. Bidrag har beviljats till bl.a. byggandet av en öppen spis i sjukhemmet. Några av klubbens

medlemmar var engagerade i sjukhemmets byggnadskommitté och vid ett besök i sjukhemmet i Fredrikshamn fick man uppgifter om at LCIF-fonden beviljat medel för därvarande sjukhemsbygge. Varför inte söka även för Nykarleby sjukhems räkning? Efter diverse förarbete kunde man på sommaren 1988 överlämna bidragsansökan, undertecknad av de tre lionsklubbarna i Nykarleby, Till DG Kalervo Latvala i Lappajärvi. Med förord av distriktstyrelsen och god draghjälp av broder Carl-Johan Björk i Jakobstad/Malm fördes ärendet vidare. Ett knappt år senare kom meddelandet: LCIF har beviljat ett bidrag för sjukhemsbygget i Nykarleby, Finland. Beloppet 44.943 US-dollar eller ca 200.000 mk blev ett välkommet tillskott till byggnadsfinanseringen. De små summor som erlagts till den internationella fonden under åren hade stadens tre lionsklubbers vidkommande gett bra utdelning, konstaterades tacksamt. I sjukhemmet finns Lion-emblemet uppsatt på synlig plats liksom en platta intill den spis som lionsklubbarna i Munsala, Jeppo och Nykarleby bidragit till.

Ännu en andra gång erhöles bidrag från nämnda fond till Nykarleby Sjukhem. För anskaffning av en ny invabil hade inlämnats en ansökan i samarbete med klubbarna i Munsala och Jeppo. På hösten 1999 kom bekräftelsen på att 26547 USD (ca. 160.000 mk) beviljats under förutsättning att den övriga finanseringen kunde ordnas. Till den medverkade ortens tre lionsklubbar.



Bröderna fotograferade i samband med 30-års jubiléet.

Lions Club Nykarleby 50 år 1965-2015

Aktivitet plogmarkering.

Första gången plogmarkering nämns i klubbens protokoll är från hösten 1991. Ärendet finns upptaget som ny aktivitet på verksamhetsplanen för perioden. På styrelsens septembermöte gavs broder Kaj ”i uppdrag att undersöka möjligheten att få sätta ut vägkäppar”. Kontakt skulle tas med vägmästaren i Jakobstad. Kontakten ledde till resultat och på månadsmötet i november meddelades att plogmarkeringen var slutförd. 260 arbetstimmar gav en som inkomst 6537 mk.

Bland aktiviteterna för följande period finns antecknat ”vägmärkningstalco i höst” och presidenten ålades kontakta vägmästaren i Oravais. Tyvärr ansågs enligt protokollet ”offerten för hög” och bröderna fick se fram emot nästa höst, då aktiviteten inbringade 5300 mk. Ytterligare två gånger under de följande åren blev det ingen plogmarkering för klubben. Konkurrenten från olika organisationer och även privatpersoner har blivit skarpere.

Ett rekord för klubben nåddes 1998, då nästan 9500 mk inflöt på klubbens konto. Arbetet skedde dock i samarbete med den s.k. Lettlandskommittén, som fick del av inkomsten. Samarbetet har under senare år fortsatt och t.ex. hösten 2004 högs 3700 markeringskäppar för samma kommittés räkning.



Förberedelser inför plogmarkeringen.

Bröderna har under åren kört flera tusen kilometer med egna bilar för att komma fram till utplaceringsorterna, som till största delen är belägna utanför vårt verksamhetsområde. Orter som Lappfors, Storbacka, Bosund, Lövä, Nådjärv, kommunala vägar i Alahärmä är bl.a. kända för bröderna, som alla getts tillfälle att vara på "utfärd".

Men också bortplockande och avbrutna markeringskäppar har bröderna nödgats ersätta med nya. I protokollet finns antecknat att ofoget skulle noteras i Jakobstads Tidnings spalter. Plogmarkering av våra vägar har dock under åren varit en intressant och givande aktivitet för bröderna inte bara för kassaförvaltaren.



Bastubadande chaufförer

Brödrahjälp

Lionsarbetet är som känt till stor del inriktat på social verksamhet. Stora internationella projekt har aktiverat klubbarna under åren utan att förringa eller undervärdera insatser och hjälpverksamhet på det lokala planet. Nykarleby sjukhem har som exempel varit föremål för klubbens aktiviteter i olika sammanhang, bl. a. då hemmet uppfördes och då taxibil anskaffats. Kännbara belopp kunde på de lokala klubbarnas initiativ erhållas från LCIF-fonden i USA. Som bevis över samarbetet finns i hemmet flera lionsemlen uppsatta. Ett annat område där bröderna visat sin sociala aktivitet är de insamlingar som krigsinvaliderna under många år sysslat med.

Enligt anteckningar i klubbens mötesprotokoll har bröderna medverkat som chaufförer och ledsagare för soldater, som gått från gård till gård i de årliga höstinsamlingarna på orten. Ett tiotal bröder har varje år sedan 1993 ställt upp som medhjälpare, där de allt äldre krigsinvaliderna inte kunnat medverka. Ekonomiskt har klubben inte haft någon fördel av aktiviteten. I stället har bröderna på ett utmärkt sätt kunnat stöda det lokala arbetet för invaliderna och deras anhöriga. Som en uppskattad motprestation har hjälparna bjudits på en bastu- och simhallskväll i sjukhemmet de senaste åren.

Lejonen i skrothopen

Skrotinsamlingen tog sin början åren 1999-2000 då Paavo Tyni var president. Insamlingen omfattade då både Jeppo, Munsala och centrum. Skrotupplag uppstod i Hirvlax, Vexala, Jeppo, betongstationen i centrum samt i Kovjoki. De första åren pressades skrotet på platsen av en firma från Åbo. Det var intressant att se hur stora bilar på några minuter pressades ihop till en fyrkantig låda. Det blev pengar i kassan för Lions Club Nykarleby och detta upptäckte förstås Lions klubbarna i Munsala och Jeppo vilket gjorde att även de gav sig in i den lukrativa skrotbranschen.

Vi trodde att med den mängd som vi samlade på oss att det inte fanns särskilt mycket skrot kvar att samla i vår stad. Men där hade vi fel. Ganska snart började allmänheten att ta kontakt med Lionsklubbarna och ställa frågor om vår skrotinsamlingsverksamhet. Många stadsbor hade upptäckt att det fanns skrot de ville bli av med och ryktet spred sig snabbt. År 2003 kunde Lionsklubbarna med stor tillfredsställelse konstatera att vi öppnat dörren till en synnerligen välförsedd inkomstkälla. Som exempel kan sägas



Birger håller ett vakande öga på skrothopen.

att perioden 4.6.2003 till 13.8.2003 så samlades in 142.420 kg skrot, motsvarande 150 normalstora personbilar. Från och med hösten 2003 samlas allt skrot på ett ställe, nämligen vid betongstationen i centrum. Birger Fredriksson är den som tar emot samtal och övervakar verksamheten. Michael Kronlund hjälper till med praktiska arrangemang kring transporter, logistik samt finns tillhanda när större mottagningsprojekt ska genomföras. När det gäller större skrotmängder försöker vi utreda möjligheterna att transportera bort det direkt med långtradare. Det spar både tid och energi ifall man kan spara en lastning och en lossning av skrotet. När uppsamlingsplatsen är så pass full av skrot att det räcker till ett lastbilslass är det Fredriksson som tar kontakt med en skrothanteringsfirma i Lappo och efter några dagar avhämtas skrotet. Skrotet mals och finfördelas i Lappo och efteråt förs det till Brahestad för återanvändning.

Arbetet känns tillfredsställande eftersom det inte bara ger klubben rörelsekapital i form av inkomster från försäljningen utan även är viktigt ur miljöskyddssynpunkt. Det känns bra när folk ringer och frågar om de får föra sitt skrot till vår uppsamlingsplats. Det är sånt här som Lions finns till för. Lion Rolf Asplund är sedan år 2008 ansvarig för skrotinsamlingen.



Skrotlass på väg, Rolf Asplund tillsammans med chauffören.

Reklamtavlor

Under verksamhetsperioden 1998-99 framfördes ett förslag inom klubben, om uthyrning av reklamplatser. Olika alternativ diskuterades och klubben enades om att undersöka möjligheten att hänga upp reklamtavlor på utvalda lyktstolpar i stadens centrum.

Efter en del undersökningar hittades för ändamålet passande förzinkade järnramar (mått 80x120 cm) i Kauhava. Passand skivor, en hårdskiva som på bägge sidorna har vit plastfilm fanns i Vörå. Efter att ha löst det praktiska anhöll klubben till Nykarleby stad om nödvändiga tillstånd, samt uppgjordes hyresavtal. På skivorna får företagaren själva utforma reklamen förutsatt att den inte enligt hyresavtalet "är av ett sådant slag att det strider mot gällande lagar och förordningar eller på annat sätt kan väcka anstöt bland allmänheten. Politisk affischering är inte tillåtet".

Våren 2000 var allting färdigt. Nu återstod "endast" att hitta företag som var intresserade av idén samt att hänga upp ramarna. Upphängningen skedde på talko under gemytliga former med kaffepaus på ett av stadens caféer. Klubben hade tur eller så hade vi bra försäljare för under första året kunde 20 reklamtavlor sättas upp. Efterhand har antalet sjunkit något för att i skrivande stund omfatta ca. 10 tavlor. Endel företag har varit idén trogna sedan starten.



Nöjda kunder är bästa reklamen.

Fadderbarnsverksamheten

Oktober 2004 hade klubben besök av Lion Vidar Palm från LC Pedersöresom berättade om fadderbarnsverksamheten som Lionsklubbar i Finland bedriver på Sri Lanka. Verksamheten verkade intressant och klubben beslöt att ta sig an två fadderbarn en flicka och en pojke. I april månad följande år fick vi pappren på att vi hade fått två fadderbarn, och de kom från en plats i södra Sri Lanka som heter Walasmulla. Åren gick och vi fick rapporter på hur våra fadderbarn klarade skolgången och kunde konstatera att vi hade duktiga barn och att de skötte sin skolgång väl. Korrespondenserna mellan klubben och barnen var ca två brev per år, eftersom barnens engelska kunskaper inte var de bästa, och därför skrev de sina brev som sedan översattes från singalesiska som är landets huvudspråk av en Lions cordinator. År 2010 hade pojken som vi stöttat slutat skolan och övergått till arbetslivet, och därmed slutade underhållsstödet till honom. Åren gick och tanken att besöka Sri Lanka mognade fram. Vi beslöt att år 2013 besöka barnen. Vi träffade barnen och kunde snabbt konstatera att alla medel som klubbarna skickar kommer fram eftersom de som sköter om fadderbarnsverksamheten här i Finland har rigorösa kontroller på att allt går rätt till. Vi besökte under vår resa flickans hem och fick tillfälle att träffa familjen. Under besöket i Walasmulla fick vi förfrågan om vi kunde tänka oss att ta vår flickas yngre syster som fadderbarn och följande år fick vi pappren att allt var klart. I april 2013 beslöt klubben att ta flere barn eftersom trycket på faddrar är stort. Från fadderbarns ansvariga i Finland kom en förfrågan om vi ville ha ett tvillingpar. Vi fick två bröder som var 7 år gamla och nu har klubben 4 fadderbarn som vi understöder för deras skolgång. Efter vår första resa till Sri Lanka var jag till många lionsklubbar i vår region och berättade om fadderbarnsverksamheten och det ledde till att många Lionsklubbar i nejden och också privatpersoner har fadderbarn via Lions. Skolan är gratis på Sri Lanka men barnen måste betala för sin uniform samt skolmaterial och maten i skolan. Den avgift på 10 €/ mån.



*Klubbens fadderbarn
Raneesha och Ishara
tillsammans med
Lady Gerd.*

som man betalar för ett barn i grundskolan verkar inte mycket då man jämför med flere av föräldrarnas inkomst på ca 30 € /månad då förstår man vilken hjälp som bidraget är. Vi gjorde också en resa till Sri Lanka år 2015 och vi fick träffa alla 4 barn som klubben understöder samt Ladys 5 fadderbarn. Därtill träffade vi också många barn som har sina faddrar här i nejden, och det är roligt att konstatera att ungdomarna ser ut att må bra och att de sköter sitt skolarbete väl. En resa till Sri Lanka för att träffa sin fadderbarn kan gott rekommenderas.

Ralf Hästbacka

Klubbens fonder.

LC Nykarleby har två fonder, när klubben firade sina första 30 år, Katastroffonden och Jubileumsfonden. Katastroffonden är av äldre datum. I mars 1969 fattade månadsmötet beslut om att "500 mk genast sättes till fonden och sedan 10% av nettoinkomster årligen". Ett bidrag av lionsdamerna överfördes till katastroffonden när ladies anordnade sin 5-års fest. När klubben fyllde 30 år redovisade kassören för drygt 20.000 mk fondmedel. Tre gånger har fonden använts. År 1973 inträffade en större vulkanolycka på Island. Lionsförbundet arrangerade insamlingen, den s.k. Islandshjälpen. Andra gången gick fondmedlen till Lappo efter sprängningsolyckan i vapenfabriken. Efter Estoniaolyckan fann klubben också anledning att utnyttja fondens besparingar.

Jubileumsfonden grundades inför 20-års festen 1985. Grundplåten svarade de uppvaktande gästerna för. När klubben jubilerade fem år senare fick fonden följande större påökning. En överföring av ersättningen för "skådespelarprestationerna" i samband med inspelningen av filmen Småstadsberättelser gjordes år 1993 med tanke på bl.a. stipendieutdelningen på 30-års jubiléet. Största uttaget från fonden gjordes år 1990, då klubben firade och Nykarleby Sjukhem var mottagare.

Klubbens tredje fond.

Den 18 januari 1996 avled broder Wäinö A. Kivinen, bl.a. klubbens fadder och senare transfermedlem. För att hedra hans minne överlämnade Östen Engström en penninggåva till klubben som tack för gott samarbete och hjälp då Östens talstudio startades. Av medlen beslöt klubben bilda en fond, Wäinö A. Kivins minnesfond.

Vid decembermötet 2004 blev klubbmedlemmarna överraskade med en ny penninggåva. Lady Marianne Kivinen ville utöka fondens kapital med ett kännbart tillskott. Efter donationen beslöts i samråd med lady Marianne ändra fondens namn till Wäinö och Marianne Kivins fond.

Tjärrodden.



*Roddarna klara för start från
Liinamaa i Ylihärmä.*

*Sitt stilla gubbar i båten
gunga inte nu ror jag
säger broder Håkan*



Tjärroddarna har god kontakt med varandra under färden mot Nykarleby.



Bengt Sandvik är den lyckliga vinnaren i lusthus-lotteriet, president Markku Ranta gratulerar. (våren 2010)

Välgörenhetskonserten tillsammans med NSMF inbringade en nätt summa till Palliativa vården i Österbotten. (våren 2015)



Red Lion startar chaufför Vincent Sundell. (våren 2012)

Klubbfunktionärer för tiden 1965 – 2015

År	Antal medl	President	Sekreterare	Kassör
1965 - 66	24	Alix Ström	Henry Grönlund	Anders Nyman
1966 - 67	28	Fjalar Zitra	Ragnar Damberg	Hugo Nybäck
1967 - 68	30	Manne Bergman	Bror Ceder	Armas Pihlainen
1968 - 69	31	Rolf Backman	Håkan Hernberg	Kurt Udd
1969 - 70	31	John Strang	Gunnar Nylund	Gustav Bergfeldt
1970 - 71	31	Johannes Swels	Bertil Nordström	Börje Haglund
1971 - 72	31	Bengt Kummel	Anders Nyman	Rolf Asplund
1972 - 73	32	Henry Grönlund	Hugo Nybäck	Göran Vikström
1973 - 74	33	Ragnar Damberg	Börje Haglund	Rafael Riissanen
1974 - 75	33	Birger Ringvall	Bo Semskar	Erik Sund
1975 - 76	31	Gunnar Nylund	Kristian Sundqvist	Birger Fredriksson
1976 - 77	33	Bror Ceder	Leo Grön	Birger Blomström
1977 - 78	33	Håkan Hernberg	Peter Hellman	Nils Lundqvist
1978 - 79	34	Rolf Asplund	Ulf Nybäck	Odis Blomstedt
1979 - 80	30	Anders Nyman	Kaj Rasmus	Leif Sjöholm
1980 - 81	28	Birger Fredriksson	Odis Blomstedt	Stig Sundkvist
1981 - 82	30	Leo Grön	Leif Sjöholm	Bengt Kronqvist
1982 - 83	33	Odis Blomstedt	Ulf Knutar	Göran Sandkvist
1983 - 84	31	Kaj Rasmus	Ralph Ström	Evald Nordling
1984 - 85	32	Ulf Nybäck	Markku Ranta	Wäinö A Kivinen
1985 - 86	33	Leif Sjöholm	John Strang	Matti Ranta
1986 - 87	33	Bengt A Sandvik	Håkan Kivinen	Leo Grön
1987 - 88	33	Ulf Knutar	Lars Edman	Krister Backlund
1988 - 89	36	Ralph Ström	Gustav Hofman	Bror Åström
1989 - 90	35	Evald Nordling	Krister Backlund	John Strang
1990 - 91	33	Markku Ranta	Bengt A Sandvik	Rolf Björkskog
1991 - 92	35	Håkan Kivinen	Birger Fredriksson	Paavo Tyni
1992 - 93	36	Matti Ranta	Ulf Nybäck	Håkan Hernberg
1993 - 94	35	Gustav Hofman	Nils Skutnabba	Sten Häggblom
1994 - 95	35	Krister Backlund	Johan Frilund	Kaj Rasmus
1995 - 96	33	Rolf Björkskog	Sten Häggblom	Gustav Hofman
1996 - 97	34	Paavo Tyni	Sture Sundqvist	Matti Ranta
1997 - 98	33	Nils Skutnabba	Pekka Siekkinen	Håkan Kivinen
1998 - 99	32	Sten Häggblom	Rolf Björkskog	Johan Frilund
1999 - 00	34	Bjarne Östman	Anders Sjöholm	Michael Kronlund
2000 - 01	33	Johan Frilund	Michael Kronlund	Pekka Siekkinen
2001 - 02	37	Sture Sundqvist	Tommy Sjöström	Nils Skutnabba
2002 - 03	36	Pekka Siekkinen	Ulf Knutar	Rolf Björkskog
2003 - 04	36	Michael Kronlund	Markku Ranta	Sture Sundqvist
2004 - 05	35	Anders Sjöholm	Bjarne Östman	Johnny Forsman

<i>År</i>	<i>Antal medl</i>	<i>President</i>	<i>Sekreterare</i>	<i>Kassör</i>
2005 - 06	36	Tommy Sjöström	Gustav Hofman	Michael Kronlund
2006 - 07	39	Ralf Hästbacka	Michael Kronlund	Markku Ranta
2007 - 08	38	Ulf Knutar	Jan Widdas	Thomas Björk
2008 - 09	38	Gustav Hofman	Bjarne Westerlund	Ralph Ström
2009 - 10	38	Markku Ranta	Ralf Hästbacka	Jan Widdas
2010 - 11		Roy Björkman	Björn Ceder	Christian Wikblom
2011 - 12	34	Bjarne Westerlund	Michael Kronlund	Sten Häggblom
2012 - 13	35	Sture Sundqvist	Kim Stenvik	Ralf Hästbacka
2013 - 14	34	Anders Sjöholm	Pekka Siekinen	Henrik Storgård
2014 - 15	35	Michael Kronlund	Erik Lindvall	Richard Törnqvist



Bröderna fotograferade i samband med 40-års jubiléet.

Översta raden från vänster: Erik Sund, Bjarne Westerlund, John Strang, Nils Lundqvist, Bjarne Östman, Rolf Asplund, Rolf Björkskog, Göran Frilund, Jan Widdas.

Mellersta raden från vänster: Bengt Kronqvist, Markku Ranta, Pekka Siekinen, Evald Nordling, Paavo Tyni, Bror Ceder, Nils Skutnabba, Birger Fredriksson, Manne Bergman.

Nedersta raden från vänster: Bengt Sandvik, Ralf Hästbacka, Ulf Knutar, Tommy Sjöström, Gustav Hofman, Henry Grönlund, Håkan Hernberg, Sten Häggblom.

Plock ur årsberättelserna



Alix Ström 1965-66: Klubben har anordnat fem lotterier samt en gissningstävling till förmån för den påtänkta Idrotts- och ungdomsgården. LC Nykarleby har medverkat vid bildandet av en lionsklubb i Jeppo. Faddrar blev Alix Ström, Fjalar Zittra och Henry Grönlund.



Fjalar Zittra 1966-67: Bröderna och ladies besökte LC Steinkjer i Norge. Med LC Sollefteå knöts vänskapsband. Fyra bröder jämte ladies på fest i Sollefteå. Önskekällorna andra året utplacerade. En friluftsfest tillsammans med Rotary till förmån för idrotts- och ungdomsgården. I ett brev till klubben meddelades att en damklubb bildats 7 oktober 1966, "vars syftemål är att stödja och hjälpa klubben i dess verksamhet." En konditionslänk i terrängen kring Juthbacka samlade ett 30-tal lionsbröder, även från grannklubbarna.



Manne Bergman 1967-68: I distriktets verksamhetstävling placerade sig klubben på första plats inom första området. (Keto-projektet). Vid parkfesten 27.8-67 besöktes klubben av Henning Lundström och Ivan Sjöberg med lady från Sollefteå. Från kabeldragning vid Kanäs gick hela inkomsten till idrotts- och ungdomsgården. I en skidtävling med Rotary-bröder som motståndare vann lions med bred marginal. En trafikgissningstävling, som bestod i att gissa hur många motorfordon som passerade stora bron den 15.5.1968 arrangerades.



Rolf Backman 1968-69: En venetiansk afton anordnades tillsammans med Rotary till förmån för Nykarleby museum. Korvförsäljningen vid idrotts- och ungdomsgården gav ett netto på 1700 mk under året. Ladies delade ut blommor och penninggåvor till julen till ensamstående och hjälpbehövande. Pimpeltävling arrangerades vid Andra Sjön med 119 deltagare. Ett 8-mannalag deltog i en kombinerad sim- och skidstafettävling i Jakobstad och vann. Segelselskapet Ägir fick en donation av klubben. En boda byggdes och placerades på Roparsand för talpedagogisk verksamhet. Ett 30-tal fågelholkar spikades ihop av flitiga bröder.



John Strang 1969-70: Familjefest på idrotts- och ungdomsgården. Julfest på Döbeln tillsammans med LC Kronoby. Frihemmet fick en TV-aparat. Bröderna gav blod. Penninginsamling för en hårt drabbad familj. I samband med pimpeftävling anordnades flygning med Bo Sippus vid Loppan. Klubben vann en stafettävling med 3-mannalag med snöskoter. Medlemmarnas närvaroprocent på månadsmöten blev första gången 100%. Skriftlig inbjudan till mötena infördes.



Johannes Swels 1970-71: Nykarleby stad höll 350-års jubileum och klubben uppvaktade med blommor. Klubben 5-årsfest avslöpte "med stor värdighet". En intensiv frågesportverksamhet kännetecknade året. I en stort upplagd final på idrotts- och ungdomsgården vann Nykarleby zontävlingen. William Hägg från Vasa var frågeledare och enväldig domare. I en av Centrallaget Enighetens donerade pokal var första inteckningen vår. Östervall Åldringshem fick psalmböcker och en koralbok. En elev i Svenska Blindskolan fick en penninggåva och ortens skolor fick stipendier.



Bengt Kummel 1971-72: Bertel Klockars var klubbens gäst och förevisade ljusbilder från Norge. Anders Nordström förevisade film inspelad under stadens jubileumsfestligheter. Julfest firades denna gång tillsammans med LC Munsala på rest. von Döbeln. Ladies kom med en julgåvocheck och mössor till bröderna vid korvförsäljningen. Olika aktiviteter anordnades för den landsomfattande Röda Fjädersinsamlingen. En tillställning tillsammans med Munsala-bröderna på Idrottsgården samlade ca 700 personer. Aktiviteten "Väderkvarn" uppföljdes med 1000 lotter. Lyckebo Daghem i Jakobstad fick en pelarborrmaskin och Barnhemmet Sparvboet en radioapparat.



Henry Grönlund 1972-73: Majniemi fick nytt tak med brödernas hjälp och villaområdet röjdes från sly. En skrotinsamling gav 10200 kg skrot. I DG:s utlysta konditionstävling skidade och gick bröderna ihop 8875 km. Vid zonmöte i Oravais i februari fick vår klubb "Röda Fjädern"-utmärkelsen. Till enskilda och organisationer gavs sammanlagt 5100 mk i bidrag. I tio tidningsartiklar hade pressen under året uppmärksammat LC Nykarleby.



Ragnar Damberg 1973-74: Klubben var representerad vid lady Olga Swels begravning i Vörå den 7 april. Till Juthbacka Semesterhems invigning skickade klubben blommor. En bra aktivitet var pappersinsamlingen. Den s.k. Rooska stenmuren på Källbacken var föremål för röjning och uppsnygging. Några idrottsstipendier utdelades till aktiva damer.



Birger Ringvall 1974-75: Klubbens största aktivitet blev Operation Röda Hjärtat. Två gånger arrangerades vägspärrar på alla vägar in till stadens centrum. Totala resultatet blev 14576 mk genom försäljning av glashjärtan, nålar och fästor. Korvförsäljningen gav ett netto på 6000 mk och skrotinsamlingen gav 9700 kg. Klädinsamling för flyktingar på Cypern anordnades. En familjemotionsdag anordnades av Lady Lions på Loppan.



Gunnar Nylund 1975-76: 10-års jubileet hölls med ”erforderlig pompa” den 8 november 1975. Med på festen var representanter för tio lionsklubbar jämte Nykarleby Rotary Club. Dessutom var staden representerad och telegram erhöles från några klubbar och lionsvänner. I båtlotteriet såldes 4029 lotter, ”ett talande bevis på sann lionsanda i klubben”, som sekreteraren skrivit. En välbesökt barnfest anordnades under sommarmånaderna. Broder Alix fick Key-utmärkelsen för god medlemsvärvning. Broder Roger fick ett glashjärta för god insats som hjärtombud. Ladies förärades av bröderna

med Lions 25-års jubileumsmedalj, en bjällra och en ordförandeklubba. Två sorgebud, bröderna Ragnar Damberg och Nils Nordling avlidit under året.



Bror Ceder 1976-77: Damernas 10-års jubileum hölls 23 oktober. Älgspeglar uppsattes av bröderna. Frågesporten på månadsmötena var uppskattat inslag. Tretton bröder blev tilldelade 10 års 100% närvaromärken. De duktiga pojkarna var Rolf Backman, Manne Bergman, Bror Ceder, Birger Fredriksson, Henry Grönlund, Håkan Hernberg, Anders Nyman, Birger Ringvall, Alix Ström, Erik Sund, Stig Sundkvist, Johannes Swels och Fjalar Zittra. Broder Rolf Herler gick bort under året.



Håkan Hernberg 1977-78: Luciafesten blev en stor framgång. Ladies hjälpte till med kläderna och utrustning. Lucia arrangerades tillsammans med Munsala och Jeppo LC. Önskekällorna ansågs ohygieniska och aktiviteten indrogs. Kopior av protokoll sändes till LC Sollefteå och några grannklubbar. Sekreteraren betecknade frågesporten mellan zonens klubbar, då vår klubb blev femte. Älgsoppa såldes i många hundra liter på torget. Besök av vänklubben Sollefteå. LC Nykarleby bästa klubb inom regiontävlingen. En transfermedlem till klubben och broder Håkan blev VDG.



Rolf Asplund 1978-79: Broder Wäinö och lady Marianne på besök i USA och gäst hos därvarande klubbar. Tio personer gästade LC Sollefteå på 25-års festen. DG Pänkälä på besök samma kväll som Nykarleby-lucian besökte klubben. Älgsoppa kokades 270 l, mera skulle man kunnat sälja. Slyröjning vid riksväg 8. Ladies handlade vinterstövlar och underkläder åt vårt fadderbarn.



Anders Nyman 1979-80: Bastubygge med lotteri gav ett netto på 6344 mk. Pappersinsamlingen har blivit tradition. Luciafestligheterna i nejden har gått som bortflyttade broder Peter önskat, en tradition även den. Julfesten firades tillsammans med Rotary-bröderna och damerna. Ungdomsutbyte gav ett påtagligt resultat även för vår klubb. Åsa på sex veckor i USA.



Birger Fredriksson 1980-81: Klubbens ungdomsutbytesresenär Åsa berättar i ord och bild om sin vistelse i USA: Utbytesflicka från Kanada sex veckor i lionsfamilj i Nykarleby. Månadsmöte i Vasa i samband med klubbbesök på Vasa Ångkvarn. 15-års jubileum på Juthbacka i februari 1981. Pappersinsamling höst och vår. Utfärd till Seljes för handikappade. Motionsdag. Korvförsäljningen fortsatte. Många bidrag och stipendier utdelades under året.



Leo Grön 1981-82: Pappersinsamling höst och vår (10,6 + 13,1 ton papper), korvförsäljning vid idrottsgården, Annas öga lotteri, julfest tillsammans med Rotary klubben, besök till flygskolan i Kauhava. Broder Wäinö A Kivinen vald till DG på distriktsmötet i Jakobstad. Lionsstipendiat från Canada på besök.



Odis Blomstedt 1982-83: Försäljning av älgsoffa, glasögoninsamling, 134 par glasögon för vidare transport till U-länder, deltog i LC Oravais budkavle för taltidning, bas-tulotteri, pappersinsamling (ca. 7 + 20 ton). Utmärkelse distriktets bästa klubb.



Kaj Rasmus 1983-84: Traditionell pappersinsamling höst och vår, älgsoffa i november, LC Sollefteå besöktes i samband med deras 30-års jubileum, storaktivitet Röda Fjädern inbringade 21.750 mk. Zonfrågesporten vanns av LC Nykarleby.



Ulf Nybäck 1984-85: Försäljning av 400 l älgsoffa, bas-tulotteri, julfest firades tillsammans med Rotary på Rest. von Döbeln, inleddes arbetet med att utge en telefonkatalog. Nya testamentet i form av talböcker överlämnades till HVC och Hagalund. Klubben deltog i zonen frågesport och volleybollturnering.



Leif Sjöholm 1985-86: Klubben firade 20-års jubileum den 26.10 på Rest. von Döbeln. Ny jubileumsfond grundades. Pappersinsamling på hösten: Klubben bidrog till den landsomfattande cancerinsamlingen. Zonfrågesporten i Vörå vanns av LC Nykarleby. Arbetet med telefonkatalogen fortsätter.



Bengt A Sandvik 1986-87: Gemensamt med LC Jeppo och LC Munsala utgavs en telefonkatalog som gav klubben ett netto på 11.400 mk. Bastulotteriet gav ett tillskott i kassan på ca. 13.000 mk. Lucia-aktiviteten drogs i år av LC Nykarleby. Som arbetsaktivitet byggde bröderna en farstuvist åt en ensamstående pensionär. LC damerna firade 20-års jubileum. Teaterbesök tillsammans med ladies. LC Nykarleby vann årets wolleybollturnering. I frågesporten gick det inte så bra.



Ulf Knutar 1987-88: Anskaffades trygghetstelefoner för åldringar inom klubbens verksamhetsområde. Blodgivning. LC Nykarleby hemförde vandringens pris vid zonens frågesporttävling. Pappersinsamling, talko för Kovjoki jernväg. Diskuterades möjligheten att anhålla om bidrag från LCIF-fonden för Nykarleby sjukhem. Julfesten anordnades gemensamt med LC Jeppo och LC Munsala. Bastulotteri anordnades.



Ralph Ström 1988-89: Rekord i pappersinsamlingen (28,8 ton), bastulotteri. Vårt lionsdistrikt erhållit 44.943 US dollar som bidrag från LCIF, kan även räknas som klubbens aktivitet. Den 16 maj överräktes checken till Stiftelsen för Nykarleby sjukhem av förbundsordförande Carl-Johan Björk och DG Kalervo Latvala. Teaterbesök i Vasa, zonfrågesport på Juthbacka. Klubben understöder Qvest programmet. Fri-luftsaktivitet vid Andra sjön.



Evald Nordling 1989-90: Vedhuggning åt pensionär, pappersinsamling, julfesten firades tillsammans med Jogg-Mix. Storaktivitet Röda Fjädern utfördes under tiden februari-april. Blodgivning, trapprenovering åt pensionär. Distrikts-mötet den 21 april arrangerades gemensamt med LC Jeppo och LC Munsala vid högstadieskolan, 42 klubbar deltog med totalt 189 personer. Konditionstest vid Norrvalla Rehabcenter under ledning av broder Bjarne Östman. Nattvandring i Jakobstad.



Markku Ranta 1990-91: Klubben firade 25-års jubileum på Juthbacka: Arbetstalkon vid Nykarleby sjukhem. Temperaturgissningstävling. Trettondagsbal firades med gäster från LC Jeppo och Nykarleby Rotary Club. Nykarleby sjukhem tilldelades 5.000 mk Ungdomsutbyte, Lena Ranta till Australien under 8 veckor. Gångtest och blodgivning.



Håkan Kivinen 1991-92: Utplacering av plogmarkeringskäppar. Ett förråd uppfördes åt en handikappad gemensamt av lionsbröderna. Älgsopsaktivitet. Lions damerna firade 25-års jubileum. Trettondagsbal. Lusthuslotteri. Ungdomsutbyte. A. Nygård till Australien. Invalidcykel anskaffas och överläts till den öppna hemvården. Blodgivning. Deltagit i zonen's frågesport och wolleybollturnering. Understöd till Sight First projektet.



Matti Ranta 1992-93: Broder Wäinö A. Kivinen tilldelades Melvin Jones medlemsskap. Hastighetsmätarkontroll av brödernas bilar ordnades. Älgsopsaktivitet i november. Seger vanns i zonen's och regionens wolleybollturnering. Trettondagsbal anordnades tillsammans med Rotary. Nya lionshalare anskaffades åt bröderna. Båtlotteri. Lionsbröderna och ladies var funktionärer när krigsveteranerna firade kyrksöndag den 14.3. Inköptes tvättmaskiner till två flyktingfamiljer. Friluftsdag arrangerades vid Andra sjön. Företagsbesök till Rettig.



Gustav Hofman 1993-94: Sommaren -93 gjordes inspelning av filmen "Småstadsberättelser". Lionsbröder och familjemedlemmar medverkade vid inspelningar bl.a. i kyrkan och på begravningsplatsen. Plogmarkeringar av landsvägar: Älgsopsaktivitet. Företagsbesök till Jaro. Riksmarchen med 1071 prestationer utfördes. Broder Håkan Hernberg tilldelades Melvin Jones medlemsskap. I krigsinvalidernas höstinsamling deltog lionsbröder som bilförare. Besökte LC Sollefteås 40-års jubileum den 13.11. sex lions + ladies deltog. Trettondagsbal. Båtlotteri med två båtar.

Familjeaktivitet vid Tropiclandia med 30 deltagare. LC Nykarleby vann zonen's wolleybollturnering. Friluftsdag på Loppan 27.3.



Krister Backlund 1994-95: Plogmarkeringar av allmänna vägar, familjeaktivitet lingonplockning. Älgsoppsaktivitet i november. Skjutshjälp vid krigsinvalidernas insamling. Företagsbesök till Mirka i Jeppo. Broder Birger Fredriksson tilldelas Melvin Jones medlemskap. Seger i zonens wolleybollturnering. Vasa Teater besöktes i januari. Traditionell trettondagsbal firades på Rest. von Döbeln. Båtlotteri. Zonens frågesport anordnades på Juthbacka. Familjeutflykt till Nanuk.



Rolf Björkskog 1995-96: Periodens stora händelse, klubbens 30-års jubileum på restaurang Juthbacka med inbjudna gäster från grannklubbarna, ortens Rotaryklubb och lionsklubben från Sollefteå. Uppvaktning vid avlidna chartermedlemmars gravar. Fem bröder, Manne Berman, Bror Ceder, Birger Fredriksson, Henry Grönlund och Erik Sund, erhöll 30-års charter chevron-utmärkelsetecknet och broder John Strang fick Melvin Jones medlemskap. Ur jubileumsfonden utdelades över 21.000 mark för ungdoms- och åldringsarbete på orten. En 30-års historik hade utarbetats. "Festen till alla delar lyckad" enligt verksamhetsberättelsen. Plogmarkering av allmänna vägar en bra aktivitet. Trafikskadad älgkalv gav anledning till älgköttssauktion. Bröder med som chaufförer åt soldater vid krigsinvalid insamling. Luciafest på Normen. Företagsbesök på Rani Plast i Terjärv. Zonens frågesport med klubben som värd. Under perioden avled bröderna Stig Sundkvist och Wäinö A. Kivinen. Wäinö Kivinen fond grundades med medel donerade till minne av broder Wäinö. Klubbens medlemsantal vid periodens slut 33, varav 32 medlemmar uppnått 100 % närvaro.



Paavo Tyni 1996-97: Många aktiviteter under perioden, flera helt nya. Skogs-röjning efter riksvägen Sorvist-Svinbacka. Slottning av vägrenarna efter riksvägen. Älgköttssauktion och försäljning av älgköttssoppa på stadens torg. Luciaarrangemang med grannklubbarna i Jeppo och Munsala. Krigsinvalidernas höstinsamling med bröder som ledsagare för soldaterna. Simhallsresa för handikappade till Vasa med 44 deltagare. Industribesök till Lillbacka-företaget i Alahärmä. Volleybolllaget blev regionmästare. På O-distriktets årsmöte belönades broder Paavo med utmärkelsen årets president och klubben erkännande för 100% närvaro under året. Broder Ulf Nybäck fick Melvin Jones utmärkelsetecknet. Sanna Ström klubbens utbyteselev i USA. Under perioden uppvaktades LC Alahärmä för 35 år, Jeppo LC för 30 år, klubbens damer för 30 års verksamhet, LC Pedersöre för 25 år, ortens Rotary-klubb för 50 års verksamhet och LC Jakobstad-Pedersöre Linnéor på deras Charter Night-fest. Klubben fick en ny medlem under perioden och medlemsantalet 34. Brödernas närvaro för perioden 100%.



Nils Skutnabba 1997-98: En stor skrotinsamling i samråd med Västra Finlands miljödistrikt våren -98 blev en lyckad aktivitet med bra ekonomisk utdelning. Bröderna sattes i funktion såväl under som efter insamlings- tidens slut. Uppsamlingsställen fanns i Centrum, Munsala, Jeppo, Pensala, Ytterjeppo och Socklot. Plogmarkering i Pedersöre och Alahärmä. Bröderna byggde stor plastbåt för försäljning. Traditionella Lucia-arrangemang med grannklubbarna och trettondagsbal på Juthbacka. Reklamtavlor uppsattes i centrum av staden. Bröder ställde upp som chaufförer med

egna bilar för krigsinvalidernas höstinsamling. Utfärd till Tropiclandia med ladies. Månadsmöte på Rettig Värme i Jakobstad med presentation av företagets personalchef broder Markku Ranta. Klubben deltog med lag i zonens frågesport och volleyboll. Klubbens julkhälsning till avlidna bröders änkor framfördes av presidenten. Sanna Ström och Anna Nylund berättade om sina av klubben understödda resor till USA och Kanada. DG på besök ansåg klubben välskött och aktiv. Närvaroprocenten 100% under perioden och klubben hade 33 medlemmar efter att en bröder som transfer flyttat till Jakobstad.



Sten Hägglom 1998-99: Förnyad mötesordning, kopia av mötesprotokoll till bröderna. Koncentrering av bidragsutdelning, om möjligt två gånger per period. "Skrotinsamlingen blev succé", informerades om i september-protokollet. Klubbens Röda Fjäder-andel inbetald tack vare skrotinsamlingen. En dansk pojke och en tysk flicka hos värdfamiljer i Nykarleby efter ungdomläger på Pörkenäs. Plogmarkering. Vedsågartalko hos hjälpbehövande och bidrag till olycksdrabbad yngling för datoranskaffning. Det s.k. Lettland-projektet fick bidrag. Tillstånd för båtlotteri sökt. Luciafest på Normen

och trettondagsbal på stadshotellet i Jakobstad. Fadderklubben LC Munsala uppvaktad på 40-års fest. Friluftsdag på broder Evalds sommarstuga. Månadsmöte på Kauhava flygflottilj i februari. Kommitté utsedd för ansökan om medel från LCIF-fonden för ny invabil till sjukhemmet. Lionsklubbarna på orten utlovat gemensamt ett kännbart belopp för finansieringen. Avlidna bröders änkor ihåggkomna liksom inför tidigare jular och skolstipendier enligt gammalt mönster utdelades på våren. Broder Paavo Tyni tilldelad Melvin Jones utmärkelsen. Klubbens medlemmar 32 vid periodens slut.



Bjarne Östman 1999-2000: Båtlotteriet gav bra nettoresultat. Vinnarlotten såld i Vasa av lady Singa, båten till Joensuu. I Säljesrodden belade klubbens lag andra plats, 1 sekund från seger. Bröder som prylförsäljare i august på Jutbackamarknaden. Reklamskyltar i staden högt på presidiets aktivitetslista. Lotteri införs på månadsmötena för stärkande av administrationskonto. Vinnaren "får" skaffa pris till följande omgång. Motionskampanj som tävling mellan klubbarna införs. Millenniumbalen på trettondagen. Plogmarkering. Di-

kesröjning. Vedhugning åt åldring på socialens begäran. Klubbbröder som chaufför på krigsinvalidinsamling. Kuortanenrodden Kuortane-Nykarleby. Klubbens ansökan om bidrag ur LCIF-fonden för invabil till sjukhemmet gav resultat. Två bröder ansökt privilegierat medlemskap i klubben. Distriktsmötet i Vetil gav besked! Nykarleby LC bästa klubb i O-distriktet, bästa organiserade klubb, bästa Röda Fjädern-kampanjledare, bästa president i regionen. Brödernas närvaro under perioden 100%. Vid periodens slut 34 medlemmar.



Johan Frilund 2000-2001: Många av tidigare aktiviteter återkom. Juthbacka-marknaden, plogmarkering, krigsinvalidernas höstinsamling, Lucia med krönings- arrangemang på torget i samråd med grannklubbarna. Reklamskyltar såldes och utplacerades, Kuortane - Nykarlebyrodden, motionskampanj, teaterbesök, frågesport i klubben och i zonen, friluftsdag, försäljning av köttsoffa. Nytt var läggning av tak på Marthagårdens uthusbyggnad och aktivitet för kyrktak i Lettland. Företagsbesök med månadsmöte på Jakobstadsnejdens Telefon i grannstaden. Flera styrelse- och månadsmöten hölls på Marthagården några på restaurang v. Döbeln och avslutningsfesten för perioden på restaurang Juthbacka. Sami Siekkinen berättade om sin vistelse i Italien och en utbyteselev från Turkiet var hos två värdfamiljer under sommaren. I slutet av perioden fick klubben ett sorgebud, då broder Håkan Kivinen oväntat gick bort. Hans minne hedrades av klubbbröderna. Medlemsantalet blev 33 och närvaron 97% för perioden.



Sture Sundqvist 2001-2002: Några plock ur verksamhetsberättelsen: I centrum har sålts reklamutrymme för företag. Trettondagsbalen en populär aktivitet. Plogmarkering utförd i oktober. Luciaarrangemang också detta år. Bröderna aktivt med i zonens motionskampanj, i tjärrodden och i krigsinvalidinsamlingen. Hjälpsamma bröder med som chaufför på DG:s besök i distriktets olika klubbmöten. Byggtekniska kunskaper av bröderna har bevisats genom målning och reparation av bostadshus. Nejden har snyggats upp genom skrotinsamling. Kortare aktiviteter såsom julkortsförsäljning, frågesport, soppdag, företagsbesök samt friluftsdag tillsammans med ladies. På vårmötet intogs fyra nya bröder som medlemmar. Klubbbröder Paavo aktiv DG under perioden med bröderna Nils och Ulf som medhjälpare som sekreterare resp. kassör. Sara Enroth klubbens utbyteselev i Canada. Lady Birgit Tyni och broder Bengt A. Sandvik belönade med Melvin Jones utmärkelsen och DG Paavo Tyni med Lions Riddar Orden. Tack vare aktiv värvning steg medlemsantalet till 37. Närvaron för perioden 98,1%.



Pekka Siekkinen 2002-2003: Många reklamskyttsplatser sålda i centrum. Skrotin-samlingen gav gott ekonomiskt resultat och ”synliga spår” i nejden. Juthbackamarknadens ”dygnet runt” aktivitet och Luciafirande samt juluppvaktningar som tidigare. Trettondagsbalen lockade ca 100 deltagare. Soppdag, friluftsdag och deltagande i tjärrodden även nu. Båtloppis ny lyckad aktivitet med bra publikuppslutning. Glasögoninsamling även i Nykarlebyklubben. Takreparation hos lady Margareta av byggkunniga bröder. Klubbmedlemmars bastukväll i sjukhemmet som tack för medverkan i höstens krigsinvalidinsamling. Zonens frågesport i Kimo vanns av vårt klubbtag. Ett s.k. Narkotika-forum 2002 för framtida användning bl.a. inom zonen utarbetat av två unga klubbbröder. Unga fredsaffischtecknare premierade. Olika organisationer och enskilda erhållit kännbara bidrag under perioden. Broder Tommy berättat om sin USA-vistelse och Sara Enroth om stipendieresan till Kanada. Charterbröderna Bror och Erik tilldelats specialmärken vid fyllda 70 år. Broder Paavo medlem av förbundsstyrelsen under perioden.



Michael Kronlund 2003-2004: Presidentens tema för verksamhetsåret: Åldringar och åldringsvård, trivsel inom klubben. Skrotinsamlingen den viktigaste inkomstkällan. Presidenten aktiv försäljare av reklamskyttsplatser. Nu även egen LC Nykarleby-skylt. Till klubben kom ca 50 teckningar i fredsaffischtävlingen. Bröder deltog även i höstens insamling för krigsinvalida, liksom i plogmarkeringen av vägar i Larsmo. Julkortsförsäljning genomfördes enligt målsättningen. Trettondagsbal på Rävgrytan och friluftsdag vid Tullmagasinet vid Andra sjön, där Andrasjödagen i maj blev en besvikelse på grund av annulleringar från företagare. Lucia-aktiviteten gick på rutin. Ett stort antal stipendier och bidrag utdelades till bl.a. 16 olika skolor. Två chartermedlemmar blev uppvaktade under året. Broder Manne fyllde 80 år och beviljades av Finlands Lions förbundstyrelse Medalj of Merit, utmärkelse för aktivt och långt lionsarbete. Broder Birger fyllde 70 år och utnämndes till Årets Lion i O-distriktet, speciellt aktiv som medlemsvärvare och dragare av skrotinsamlingen. Två långvariga medlemmar har slutat i klubben. Efter att en ny transfermedlem kommit med och en ny broder börjat, blev medlemsantalet vid periodens slut 36. Avslutningsfest hos presidenten och lady Helena.



Anders Sjöholm 2004-2005: Presidentens tema för verksamhetsåret: Medlemsvård och datorisering. Skrotinsamlingen liksom försäljning av reklam-skyttsplatser fortsättningsvis goda inkomstkällor. Plogmarkering och huggning av käppar för Lettlandskommittén. Krigsinvalidernas insamling och Lucia-arrangemang enligt känt mönster. Röda Fjädern 2006-kampanjen inleddes med julkorts- och pinsförsäljning. Trettondagsbal och friluftsdag. Andrasjödagen lockade flera utställare än föregående år. I zonens frågesport vann brö-

derna. Vinst blev det också i zonens motionskamp. En egen båt färdigställdes och LC Jeppos del i en andra båt inlöstes. Tjärrodden räddad. Marthagården målades. Arkivuppdatering. Stipendier och bidrag. Asienkatastrofen, Malmska barnavdelningen, Nykarleby försfarare, Räddningshelikopter Pete, avgift för nybildade LC Nykarleby/Älvor, några bidragsmottagare. Rekreationstjänster från sjukhemmet åt äldre medlemmar nyhet. En donation av lady Marianne till Wäinö A Kivinsens minnesfond mottogs och fondens namn ändrades till Wäinö och Marianne Kivinsens fond. Syftet med fonden oförändrat. Två långvariga medlemmar slutat, en ny medlem börjat. Medlemsantalet nu 35.



Tommy Sjöström 2005-2006: Viktiga inkomstkällor var skrotinsamlingen, reklamskyltarna, plogmarkering, julkortsförsäljning osv. Klubben deltog i luciaaktiviteten med LC Munsala som värd detta år. Krigsinvalidernas höstinsamling hade aktiverat ett stort antal lionsbröder. Röda fjädern fortsatte med tavel- och akrylkubsförsäljning till företag. Aktiviteter av social karaktär var trettondagsbal på Juthbacka, friluftsdag, zonfrågesport, motionskampanj och vedtalko. Minigolfturneringen var en ny aktivitet inom zonen. Klubbens 40-årsjubileum hölls 11.02.2006 och i samband med festen utdelades 5300 euro till olika ändamål. Övriga stipendier till skolor var 1450 euro och olika bidrag uppgick till 10636,45 euro. Klubben fick fyra nya medlemmar och tre slutade. Ett företagsbesök gjordes till Westwood. Medlemsantalet 36.



Ralf Hästbacka 2006-2007: Presidentens tema var medlemsvård. Följande aktiviteter: skrotinsamling, reklamskyltar, plogmarkering, krigsinvalidernas höstinsamling, Röda fjädern, rivningstalko, Lucia, julkortsförsäljning, älgköttssoppa två gånger, Andrasjödagen samt Sight First 2 insamlingens kampanjöppning. Bland de sociala medlemsvårdande aktiviteterna kan nämnas: trettondagsbal, friluftsdag, zonfrågesport, minigolfturnering, Ladies bjöd på teaterresa till Vasa med anledning av sitt jubileum. Klubben deltog i en förkortad version av Tjärrodden. Klubbfunktionärer deltog i digiskolning i Karleby. LC Pedersöre Linneor 10 år och LC Jeppo 40 år uppvaktades. Avlidna bröders änkor fick traditionsenligt blommor till julen. Företagsbesöken skedde till Oy Rettig Ab och Botnia Marin. I bidrag och stipendier utdelades 12086,45 euro. Klubben fick fyra nya medlemmar och en slutade. Medlemsantal 39.



Ulf Knutar 2007-2008: En ny skrotplan iordningställdes på arrendetomt, tomten arrenderades på fem år av Nykarleby stad. Reklamskyltar och plogmarkering som tidigare. Klubben deltog i LC Nykarleby Älvornas modeshow till förmån för kvinnojouren. Bistått krigsinvalider vid begravningar. Nytt för i år för Lucia var att luciafesten ordnades i St Birgitta kyrka, en tradition som fortsätter ännu med ambulande festarrangör. Julkortsförsäljning till lionsmedlemmar. Trettondagsbal på Juthbacka. Gemensam anhållan för Nykarlebyklubbarna till LCIF för ny invabil till Sjukhemmet.

Tre medlemmar hjälpte ett 70-tal pensionärer med digi-installationer av TV-apparater. Krigsinvaliderna och veteranerna gjorde sin första gemensamma insamling, tio lions och två damer deltog. Andrasjödagen hade tur med vädret. Minna Siekkinen var ungdomsutbytare till Rumänien. En rollator iordningställdes till Nykarleby Gravgård. Två Melvin Jones inköptes och förädrades Bengt Kronqvist och Pekka Siekkinen i samband med avslutningen. På distriktsmötet blev klubben vald till "Årets Klubb". Företagsbesök till Nyko-Print. Medlemsantalet var 38 vid periodens slut.



Gustav Hofman 2008-2009: Skrotinsamlingen, klubbens viktigaste inkomstkälla gick något sämre än tidigare på grund av det låga priset på metallskrot. De största arbetsaktiviteterna var plogmarkering på 56 km och tillverkning av 2 st. lekstugor i Brage Nylunds snickeri under ett antal tal-klördagar. Lekstugorna lottades ut under våren. Kontrakten för reklamtavlor omarbetades så att de blev fortlöpande. Årets Lucia var Sofie Rudnäs och luciafirandet hölls traditionsenligt på torget med samling i kyrkan efteråt. Aktiviteter som ordnades för klubbens medlemsvård var teaterresa till

Vasa Teater, trettondagsbal på restaurang Juthbacka, friluftsdag vid broder Ralf Ströms villa och zonens frågesport, som LC Nykarleby arrangerade och vann. Sex lionsbröder fick njuta av en rehabiliteringsdag på Nykarleby sjukhem. Företagsbesök gjordes till segelbåtstillverkaren Nautor.

Under verksamhetsåret utdelades bidrag och stipendier för 8458 €. De största bidragen gick till Jakobs Kindergården rf. 1500 € och till en kylmossa för cancerpatienter 1600 €.

I samband med avslutningsfesten vid Nyko-Print utsågs två nya Melvin Jones-medlemmar; bröderna Michael Kronlund och Manne Bergman.

Under verksamhetsåret fick LC Nykarleby en ny medlem och en avled, broder Karl-Erik Häggman, den 2 mars 2009.

Medlemsantalet var 38 vid periodens slut.



Markku Ranta 2009-2010: Presidenten, sekreteraren Ralf Hästbacka och kassören Jan Widdas, alla med lady, deltog i förbundsmötet i början av juni 2009. Finlands Lions förbunds Förbundsmöte ordnades i Fredrikshamn. Den något dramatiska resan kommer säkert alla bra ihåg och efteråt kan vi skratta åt den. Mötet och kvällsfesten hölls utomhus under tälttak. Det var regnigt, blåsigt och kallt. Hotellstandaren i Kotka var på sådan nivå som få väntar sig i dagens Finland. Man kunde bara konstatera att det finns vissa saker som Lions organisationen inte behärskar.

Årets verksamhet kom i gång och av aktiviteterna kan nämnas: skrotinsamling, reklamtavlor, tillverkning av ett lusthus för utlottning, glasögoninsamling och insamling för krigsinvalida och -veteraner. Årets Lucia var Nathalie Wingren.

Aktiviteter för medlemmar och ladies: teaterresa, trettondagsbal, friluftsdag vid Tullmagasinet, champagneprovning med ladies vid Marthagården.

Under verksamhetsåret utdelades bidrag och stipendier för 9240 €. Den största lokala summan fick Nykarleby Ishall, 1000 € för gratis skrinning i ishallen vid tre olika tillfällen. Till katastrofhjälpen för jordbävningsoffer i Haiti donerade klubben 1500 €.

November månadsmöte hölls vid Hunurinjärvi. Ett gemensamt månadsmöte med LC Jeppo, LC Munsala och LC Nykarleby Älvor hölls i april.

Lion Pekka Siekkinen valdes till 1.VDG vid distriktets årsmöte i Toholampi.

Två nya Melvin Jones medlemmar utsågs på avslutningsfesten; bröderna Henry Grönlund och Rolf Asplund.

Medlemsantalet vid verksamhetsperiodens slut var 38.



Roy Björkman 2010-2011: Skrotinsamlingen fortsatte med stigande priser och nästan alla reklamtavlor var sålda. Broder Paaavo Tyni hade skött ett domstolsärende åt Lionsförbundet och han donerade sitt arvode på 1000 € åt klubben.

De goda inkomsterna under verksamhetsåret möjliggjorde en utdelning av många lokala bidrag på sociala grunder.

Naturkatastroferna på Haiti och i Pakistan erhöll bidrag via LCIF.

Topeliusgymnasiets elever fick bidrag för en studieresa till Cern för att där bekanta sig med en partikelaccelerator.

Av årets arbetsaktiviteter kan nämnas tillverkningen av en lådbil till lådbilsrallyt som samlade många deltagare och en stor publik i Nykarleby. Bilen Red Lion blev färdig till tävlingen och den kördes av intresserade pojkar.

Företagsbesöket gjordes till Baltic Clean i Estland. Lionsbröderna Tommy Sjöström och Michael Kronlund fungerade som reseledare.

Pekka Siekkinen valdes till DG för perioden 2011-2012 vid distriktets årsmöte.

Avslutningsfesten hölls vid Folkhögskolan i Nykarleby.



Bjarne Westerlund 2011–2012: Skrotinsamlingen har fortsatt som förut med ett bra tillskott i kassan. Reklamtavlorna också på samma vis. Årets arbetsaktivitet; Plogmarkeringar ca 80 km, från Bennäs till Purmo och plantering av 855 tallplanter i Socklot.

Övriga aktiviteter: Soppdag på torget i oktober. Företagsbesök och månadmöte i mars till Solving Ab i Sandsund. Klubben skötte enligt kutym trafikarrangemangen och avstängningar på torget vid Lucia kröningen.

Vid lådbilsrallyt fungerade klubbens medlemmar som trafikvakter samtidigt som klubbens egen lådbil deltog.

Aktiviteter för klubbens medlemsvård; Teaterbesök till Wasa teater. Trettondagsbalen på restaurang Juthbacka. Frågesport på Munsalagården. Klubben deltog med tre lag. Friluftsdag ordnades av lion Ralph Ström vid Tullmagasinet och han förädrades med ett diplom samt ett kockknivset.

Övrigt: I fredsaffischtävlingen blev bidraget från Nykarleby bäst i O-distriktet och på delad 2: plats i Finland. Distriktets årsmöte anordnades av LC Nykarleby på Carleborgsskolan den 21.04.

Bidrag utdelades under året för 7850 €, och stipendier till nejdens skolor och enskilda personer för 2765 €. Lion Pekka Siekkinen har fungerat som O-distriktets DG under verksamhetsåret och dubbades till Arne Ritari riddare vid årsmötet.

En betydande förändring i verksamheten är på gång, då skatteförvaltningen anser att en del av LC Nykarlebys verksamhet är skattepliktig.

Medlemsantalet vid verksamhetsperiodens slut var 34 st. Charter medlem Manne Bergman avled i januari 2012. Verksamhetsårets avslutningsfest hölls 12.05. på Optima / Nykarleby.



Sture Sundqvist 2012-2013: Skrotinsamlingen och reklamtavlorna har fortsatt enligt samma upplägg som tidigare år. Båda med något mindre inkomster än föregående år. Årets arbetsaktivitet var tillverkning av badtunna som huvudvinst till det lotteri som klubben anordnade på våren. Klubben har under perioden tagit två tvillingpojkar som nya fadderbarn på Sri Lanka. Lion Ralf H. och Gerd besökte Sri Lanka i januari – februari och träffade bl.a. vårt fadderbarn Ishra och ladies alla fyra fadderbarn. Årets Lucia blev Malin Flén. Traditionellt luciafirande med kröningen på torget och Luciafesten i kyrkan efteråt. Aktiviteter för klubbens medlemsvård; Teaterresa till Vasa teater, Trettondagsfesten i Juthbacka herrgård. Zonens frågesport på Juthbacka och klubben deltog med ett herr och ett damlag. Traditionell friluftsdag vid Tullmagasinet. Under året har det också anordnats ett par bastukvällar för klubbmedlemmarna. Bidrag och understöd har erlagts 4410 € och stipendier till nejdens skolor 1850 €

Under året fick klubben två nya medlemmar, varav Jan-Anders Karv som transfermedlem från LC Oravais. En medlem avled, Lion Bengt Kronqvist avled i november 2012.

Medlemsantalet vid periodens slut var 35 st.

Verksamhetsårets avslutningsfest hölls 18.05.2013 på Optima / Nykarleby.



Anders Sjöholm 2013–2014: Fortgående aktiviteter är skrotinsamlingen, reklamtavlor och möteslotteri. Skrotinsamlingen och reklamtavlor är viktiga för klubbens ekonomi och bidragsutdelning. Den största arbetsaktiviteten var Hagalunds terrassbygge. Övriga aktiviteter: Lotteri till förmån för ungdomar i Nykarleby, soppdag på torget till förmån för katastrofoffer på Filippinerna. Aktiviteter för klubbens medlemsvård; Teaterresa till Vasa, trettondagsfest, friluftsdag vid Andra sjön och zonens frågesport i Vörå som LC Nykarleby vann.

Företagsbesök till KWH Mirka i Jeppo. Årets lucia-aktivitet tillsammans med Jeppo och Munsala hölls traditionsenligt med kröning på torget och Luciafest i kyrkan. Till årets Lucia valdes Fanny Forsgård.

Öppet hus på Eur-Mark där klubben skötte korvgrillning och servering

Två stycken datorer som donerats av ett lokalt företag har skickats till våra fadderbarn på Sri Lanka.

Joni Takala från Nykarleby deltog i lions ungdomsutbyte och besökte Nya Zeeland.

Fyra representanter för LC Nykarleby besökte LC Sollefteås 60-års jubileum och LC Sollefteå/ Nipsippans 20 års jubileum. Under verksamhetsåret utdelades bidrag för 4129 €. Ungdomsutbytes verksamhet 1597 €. Stipendier till nejdens skolor 1350 €. LCIFs katastroffond för Filippinerna 1500 €.

Under verksamhetsåret fick klubben en ny medlem och en avled, charter medlem Henry Grönlund avled i januari 2014.

Medlemsantalet vid periodens slut var 34 st.

Verksamhetsårets avslutningsfest hölls på adressen Forsby byväg 131.



Michael Kronlund 2014-2015: Redan i augusti deltog klubben i kulturnatten genom att bjuda på en roddtur på älven. Ungdomsutbytare Joni Takala höll ett intressant föredrag om Nya Zeeland. Klubben deltog i en välgörenhetskoncert för den palliativa vården, netto 6250 euro. Köttsoppsdag ordnades på torget. Klubben besökte Terjärv klubbens månadsmöte i november och fick svarsbesök i februari. I ett julkortslotteri såldes 1234 lotter, främst till företag. Fadderbarnen på Siri Lanka fick egna lexikon. Trettondagsfesten hölls på Kredu. I januari var vi på teater till Vasa. Optimas

nya byggnader besöktes i samband med mars månadsmöte. Skrotplanen fick nytt staket och ny infoskylt. Under verksamhetsperioden utdelades 13623,79 euro i bidrag och stipendier, bl.a gick 1008,77 euro till krisen i Nepal.

Medlemsantalet var 35 vid periodens slut.



Wäinö A. Kivinen klubbens första distriktsguvernör

Att jag vågade ställa upp som en distriktsguvernör var nog tack vare det stöd jag kände från egen klubb. Jag visste att jag kunde få hjälp av egna klubbmedlemmar i frågor där jag kände mig svag. Det här säger Wäinö A. Kivinen när han blickar tillbaka på året som distriktsguvernör. Broder Wäinö ledde distrikt 107-O under verksamhetsperioden 1982-83 Att jag blev vald med över 50 procent i första valomgången var nog broder Håkan Hernbergs förtjänst. Han höll nämligen ett utomordentligt presentationstal, tillägger Wäinö Kivinen. Broder Wäinö var på förslag till distriktsguvernör redan 10 år tidigare nämligen för åren 1972-1973. Den gången fick han färdiga papper - bara att skriva under. Wäinö hade inte ens blivit tillfrågat av någon klubb inom F-distriktet dit vi hörde på den tiden. Men Wäinö tackade nej genom att skriva ett brev och sända alla papper tillbaka till Euroafrican Managern Uno Vesanen. Jag hade då ingen möjlighet att ta emot DG-posten på grund av min arbetsbörda. Men jag lovade att återkomma efter tio år hade gått. I berättelsen öververksamhetsåret berömmar Wäinö de 49 klubbar som inom 107-O för deras livliga verksamhet och höga närvaroprocent. Medeltalet för hela distriktet låg på 94.48 procent och bland de få klubbar som lyckades hålla en hundraprocentig närvaro finns in Nykarleby. Wäinö besökte alla 49 klubbarna i distriktet. Vidare deltog han i alla fyra distriktstyrelsemöten. Dessutom var han med när LC-Pietarsaari, LC-Nedervetil och LC Kortesarvi höll jubileumsfest. Några

zonmöten deltog han också i liksom vid regionens volleybollmästerskap och vid distriktmästerskapsspelningarna i Jakobstad. Wäinö Kivinen har alltså fått erfara att en distriktsguvernör jämt och ständigt måste vara på resandets fot. Det började med Lions Internationals 65 årskongress sommaren 1982 i Atlanta, USA. Dessutom deltog han i bl.a i Lions Euroforum som hölls i Lugano i oktober 1982. Wäinö A. Kivinen har alltid varit som en "far" för oss andra blodsbröder. När vi andra är osäkra i någon fråga har Wäinö alltid förlösande svaret. Han började som Lion 1959, var med när Lions Club Munsala bildades och var president där verksamhetsperioden 1965-1966. År 1966 kom han som transfermedlem till Nykarleby klubben. Wäinö fick klubbens första Melvin Jones utmärkelse 1993 och vid LC Nykarlebys 25-års jubileum fick han 40-års medaljen. Zonordförande var han 1967-68 och regionordförande 1969-70. Wäinö har dessutom utsetts till ständig medlem i LC Nykarleby.

Leif Sjöholm



Lady Marianne och broder Wäinö tillsammans med två blinda ungdomar som hörde till en Leo Club under deras Amerikaresa.



Paavo Tyni klubbens andra distriktsguvernör

Mitt samtycke till att ställa upp som O-distriktets guvernörskandidat var nog en lång och övervägd process. Uppgiften skulle bli närapå heltidsarbete med balansgång till yrkesutövningen och familjen. Inom Lions-rörelsen har jag varit medlem sedan 1988 och i princip har jag inte nekat till anförtrödda åligganden

Paavo var president perioden 1996-1997 och zonordförande perioden 1999-2000. För Melvin Jones medlemskap och Arne Ritari medlemskap är jag tacksam gentemot klubben. I O-distriktet är det sed att sköta guvernörssysslorna turvis mellan regionerna och 1:sta regionens tur var perioden 2001-2002. Före detta fick Paavo skolning som vicedistriktsguvernör 2000-2001. På LC Nykarlebys förslag valdes Paavo till DG på årsmötet med 1600 lions godkännande.

Distriktsguvernörperioden föregicks av en intensiv skolningsvecka under internationella conventionen i Indianapolis, USA, i juni 2001. Där samlades 193 länders guvernörer med lady's för gemensam skolning. Denna resa gav en djup inblick i den internationella Lions verksamheten. På denna resa fick Paavo äran att överrätta LC Nykarlebys bordsstandar till LC Internationella kontoret i Chicago.

Resan till Reykjavik på Island januari 2002 där den nordiska Lions kongressen ordnades förstärkte vårt samarbete inom Norden. Till guvernörens uppgifter hör deltagande i 4 guvernörsrådsmöten och att ordna 4 distriktsmöten i eget distrikt. Klubbesöken till distriktets 52 klubbar var givande och idérika.

I Lions förbundsstyrelsen var Paavo medlem perioderna 2002-2004. Uppgiften att närmast sköta juridiska ärenden betydde många resor under åren.

Lady Birgit skötte samarbetet till klubbarnas ladys och hjälpte honom med många olika sysslor så därför ett stort tack till henne. På klubbesöken deltog många av klubbmedlemmarna och jag kände ett stort stöd av dessa, och därför mitt speciella tack till Lions i LC Nykarleby.

Rolf Björkskog



Broder Paavo och Lady Birgit.



Pekka Siekkinen klubbens tredje distriktsguvernör

Mitt år 2011-2012

Lionsorganisationen i ett nötskal

Lionsorganisationen grundades år 1917 av den amerikanska affärsmannen Melvin Jones. Lionsidén kom till Finland med kanadafinländaren Arne Ritari. Finlands första lionsklubb, LC Helsinki-Helsingfors, grundades 14.8.1950.

Lionsorganisationen har nästan 1,4 miljoner medlemmar i över 200 länder. I världen finns det ca 46 000 klubbar.

Finland hör till de mest aktiva lionsländerna i världen. I Finland finns det över 900 klubbar och i dem ca 25 000 medlemmar. Finland är världens 12:e största lionsland och i Europa det fjärde största.

Lionsverksamhet är det frivilligarbete som utförs av lionsklubbar på den egna hemorten och tillsammans med andra lionsklubbar i hemlandet och i hela världen. Förutom att utföra frivilligarbete, utvecklar lionsklubbarna sina medlemmar genom att ordna utbildning och ge möjligheter till nätverkande med andra klubbar, såväl i hemlandet som i hela världen.

Lionsverksamheten i Finland är uppdelad i 14 distrikt. I O-distrikt, dit LC Nykarleby hör, finns för tillfället 54 aktiva klubbar med ca 1300 medlemmar. Distriktets verksamhet leds av en distriktsguvernör (DG), som väljs vid distriktets årsmöte. DG är medlem i Finlands Lionsförbundets guvernörsråd och rapporterar direkt om distriktets verksamhet till Lionsrörelsens huvudkontor i USA samt till den internationella presidenten.

Verksamhetsåret 2011 – 2012

På vårvinter 2009 anmälde min klubb mig som kandidat för vice distriktsguvernörsposten i vår distrikt. I två års tid skötte jag vice distriktsguvernörsarbetet och på våren 2011 i samband med årsmötet i Kelviå valdes jag till distriktsguvernör. Vid årsmötet presenterade jag distriktets och min verksamhetsplan för kommande perioden. Två centrala punkter var att klubbarna skall genomföra nya lokala serviceaktiviteter på lokal nivå samt att de skall följa de riktlinjer och målsättningar som den internationella organisationen har fastställt. Så här i efterskott kan man konstatera att klubbarna fullföljde verksamhetsplanen mycket bra och väldigt nöjd är jag över distriktets resultat i sk. Haiti-husprojektet.

Förberedande DG-utbildning i Finland ordnas av Finlands Lionsförbund, men den egentliga utbildningen ordnades på sommaren 2011 i samband med internationella konferensen i Seattle, USA. Det blev en veckas intensivkurs i lionsverksamhet med 13 andra finländska guvernörskandidater och över 1500 kandidater från andra länder. En mycket intensiv och oförlömlig vecka som avslutades med årsmöte och val av internationella ledare samt avslutningsfest den 4:de juli.

På hösten började vardagen. En stor del av distriktsguvernörens arbete är väldigt byråkratiskt och tungt. Långa och många möten, statistik, blanketter som skall ifyllas, förfrågningar, brevväxling med förbundet och huvudkontoret osv.



Lionsrörelsens internationella konferens i Seattle, USA sommaren 2011, DG-paret tillsammans med den internationella presidenten Wing-Kun Tam



Jag och Britt-Marie på väg till lionsförbundets årsmöte i Jyväskylä sommaren 2012.

Som tur är, ingår i DG:s arbete även klubbbesök. Under verksamhetsåret besökte jag nästan alla klubbar i distriktet och vid varje klubbbesök fick jag nästan kungligt bemötande. Jag blev mycket imponerad av klubbarnas verksamhet och aktiviteter, samt viljan att hjälpa till. Det finns inte två likadana klubbar utan alla har sina egna specialiteter och eget sätt att arbeta, det finns stora klubbar och små klubbar, det finns herrklubbar, kvinnoklubbar och sk. blandklubbar. Allas verksamhet behövs på ett eller annat sätt. Jag trivdes jättemycket vid varje klubbbesök, och trots att det blev nästan 10.000 körkilometrar, och åtminstone 5 kg extra runt midjan, är jag mycket nöjd och tacksam för att jag fick arbeta som distriktsguvernör 2011-2012.

Under min period som distriktsguvernör betonade jag alltid att medlemskvalitet är viktigare än medlemskvantitet och att det viktigaste arbetet utförs av den enskilda lionsmedlemmen i den egna lionsklubben. Arbeta på gräsrotsnivå var verksamhetsårets tema.

Vi alla har ett eget lionsmärke som vi skall använda såväl till vardags som till fest. Genom att dagligen marknadsföra vår verksamhet åt våra vänner, släktingar och arbetskompisar gör vi värdefullt PR-arbete för hela organisationen och för den egna klubben.

Våga vara en stolt lionsmedlem.

I Believe – Jag tror – arbete på gräsrotsnivå

Pekka Siekkinen, DG 2011 - 2012

Lady Lions

Lady Lions Club Nykarleby grundades 1966 och firar således sitt 40-års jubileum inkommande år. Idén fick man från Sollefteå i Sverige, där man tydligen redan hade en dylik klubb för lejonbrödernas fruar. Första mötet hölls den 20 oktober 1966 på Juthbacka och styrelsen bestod av Marianne Kivinen, Ordförande, Anna Zittra, viceordförande, Anna-Brita Fredriksson, värdinna Viola Udd, kassör och Hjärdis Ström, sekreterare. Man beslöt att samla till möte den tredje onsdagen i månaden och samlingsplatsen var Juthbacka semestercentrum. För att något belysa hur det gick till på den här tiden kan här nämnas att de 12 församlade damerna inledde med att dricka kaffe och sen fick alla säga sitt förnamn högt tre gånger, man drack alltså en så kallad "Du-skål", för att alla skulle bli närmare bekanta med varandra. Verksamheten var redan från början inriktad från att framför allt vara service-partner åt bröderna, dvs. ställa upp med praktisk hjälp när så behövdes. Dessutom beslöt man samla in medel genom diverse aktiviteter. Lotterier, försäljning av handarbeten och bakverk, kaffe serveringar vid olika tillställningar, barnfester är exempel på vad damerna sysslat med genom åren. Pengarna har sen getts till olika välgörande ändamål, såsom hjälp till mindre bemedlade skolelever, utdelande av blommor och kaffe till åldringar. Inköp av en Lionsflagga åt bröderna, inköp av leksaker till en barnträdgård etc. Julen 1970 ordnade Lions damer ett eget Lucia-tåg för att överraska och muntra upp stadens åldringar. Under många år har de olika lionsklubbarna i Nykarleby valt ut kandidater och ordnat omröstning bland allmänheten medan damerna har haft hand om kläder och utrustning. Den 13 december i Nykarleby betyder alltid lucia följa genom staden den kröning på torget och stor fest i antingen centrum, Jeppo eller Munsala. 1973 beslöt damerna ta sig an ett fadderbarn från orten. Genom penningbidrag kunde man hjälpa en, ibland flera ungdomar till ett drägligare liv. 1980 utvidgades fadder verksamheten genom att man via organisationen Interpedia r.f. tog emot ett fadder barn i Bangladesh. Sedan dess har man genom åren fortsatt med denna form av verksamhet. Barnen har vuxit och kunnat skapa egna liv, men nya hjälp behövande har kommit i deras ställe 1984 tvingades Lady Lions Nykarleby att byta ut sitt namn till Lions Damer, emedan benämningen Lady Lions f.o.m. detta år betyder det samma som en kvinnlig medlem av Lions. Lions damer är inte bara en välgörenhetsklubb. Vi får inte glömma den sociala funktion klubben haft och har. Att ta sig tid att umgås, lära känna nya människor, besöka företag och fabriker, motionera tillsammans, äta gott, få nya kunskaper är nog inte så viktigt, speciellt i vår tid när allt för mycket tenderar att värderas i hur mycket pengar det ger i mark och penni.



Ladies lag i frågesporten

Lions Damer 1996 - 2005

Vi kan genast konstatera att de tio senaste åren varit en tid, där den sociala funktionen haft en stor plats. Vi har prioriterat oss själva genom att ta oss tid för oss själva och för varandra, men vi kan ändå konstatera att vår tid räckt till att både ta och ge. Vi har fått uppleva skönhetspartyn, simhallsbesök, klädshopping, Tupperwarepartyn, underklädespartyn, påskpyssel mm. Flera gånger om har vi ätit god mat på olika serveringar. Vi har lärt känna Jakobstad-Pedersöre Linnéor, vi har gjort företagsbesök till Snellmans kött och korv, Rettig Värme i Jakobstad, Mirka i Jeppo samt tillsammans med bröderna besökt Lillbacka i Härmä. Vi har varit på Vasa teater, på konsert i Jakobstads kyrka, bekantat oss med Aspegrens trädgård och blivit guide på Jakobstads museum. Under åren har vi två gånger ordnat modevisning på Kristliga Folkhögskolan med stor framgång. Andra gången tillsammans med Jeppo och Munsala ladies till förmån för ett handikapphem i Estland. När DG:s lady varit på besök har vi tagit emot henne och ordnat program, vi har bl.a. besökt Nykarleby Sjukhem. Vi har även understött DG-ladies från vår egen kommun med penningbidrag. Från tidigare år har vi fadderbarn i Bangladesh och sedan år 2001 har vi också ett fadderbarn i Rumänien, som lady Elisabeth Björkskog personligen besökt tillsammans med Marianne Ivars från Vasa. Vi har deltagit i olika insamlingar för hjälpbehövande ute i världen, bl.a. i Etiopien och Kosovo. Vår verksamhet har vi finansierat bl.a. genom att stå för serveringen vid distriktsmötet på Yrkesträningskolan, ordna lotterier vid olika tillställningar och genom att var och en betalar en liten summa vid varje möte. På trettondagsbalen år 2005 sålde vi lotter för 470€ som oavkortat gick till RK:s Tsunamiinsamling. Vår största återkommande årliga uppgift är att ställa i ordning kläderna och all

övrig utrustning för lucia med tärnor. År 2005 kunde vi glädja oss åt att alla 13 skönsjungande flickor var klädda i långa vackra klänningar. Vår förhoppning är att vi även i framtiden kan vara till stöd för Nykarleby Lions och dra vårt strå till stacken.

*Anna-Brita Fredriksson
Agneta Ranta*



Lionsdamerna på månadsträff. "Tema vårda din hy".



*Ladies fadderbarn
i Rumäninen.*



Lions Damernas möte hos Hästbackas vid Andrasjön (september 2015)

Lions Damer 2006 - 2015

Lions Damernas verksamhet har i stora drag fortsatt i tidigare hjulspår. Vid våra träffar, som vi har en gång i månaden, sommarmånaderna undantagna, strävar vi efter att ha ett så mångsidigt program som möjligt. Lions Damernas verksamhet finansieras genom att var och en betalar en liten avgift vid varje träff även om vi ibland blir bjudna på trakteringen. Dessutom har vi ett månadslotteri; den som vinner skaffar vinsten till nästa träff. Vid brödernas trettondagsfest ordnar Lions damerna ett snabblotteri, till vilket vi själva bidrar med vinsterna.

Avgiften för våra fem fadderbarn får vi genom att vi själva betalar en årlig avgift och bröderna hjälper till genom att en spargris står framme på deras månadsmöten och de skänker en slant till förmån för våra fadderbarn. Förutom fadderbarnsverksamheten deltar vi i olika hjälpinsamlingar. Vi har sänt pengar till jordbävningsoffren i Haiti och Nepal samt nu senast till flyktingarna från Syrien via Nada Nord. Också hjälpbehövande i närområdet har vi understött. Hyddan, Kvinnojouren och privatpersoner har fått penningbidrag. DG-lady från vår egen klubb fick understöd för klädotgifter i samband med den internationella årskongressen i USA. Vi försöker också ta oss tid för oss själva och varandra genom att ordna skönhetspartyn, klädshopping, simhallsbesök, bowling och genom olika besök i närmiljön. Vi har bl.a. besökt Glasbruket och emigranthuset Elvira i Vexala, Dockmuseet i Pensala och Tyynelän tonttu i Larsmo. Föreläsningar har hållits i ämnen som diabetes, första hjälp och en kurs i att bli smartare, starkare och gladare. Företags- biblioteks- och daghemsbesök har också ingått i programmet.

Lions Damernas återkommande uppgift är att ställa i ordning kläderna för lucia med tärnor samt att ställa upp som luciamammor och skjutsa luciatrion till skolor, daghem, sjukhus, ålderdomshem m.m. Det blir många besök per dag från luciadagen till början av januari.

Tillsammans med bröderna deltar vi i minigolfen i Vörå och med eget lag i zonens frågesport samt besöker årligen Vasa teater. Vi avslutar verksamhetsåret med en gemensam fest i maj tillsammans med Lions bröderna.

Lions Damerna önskar även i framtiden kunna vara till stöd för

Nykarleby Lions Club.

Agneta Ranta, Gun Widdas och Gerd Hästbacka



Ladies fadderbarnsverksamhet

Ladies har haft fadderbarnsverksamhet betydligt längre än klubben. Redan år 1980 togs det första barnet, en pojke från Bangladesh via Interpedia. År 2001 fick de en pojke från Rumänien. Efter att barnen har växt upp så tog man år 2012 beslutet att anlita Lionsförbundets fadderbarnsverksamhet som bedrivs på Sri Lanka. De började med fyra barn, två pojkar och två flickor. Under vår resa till Sri Lanka 2013 träffade vi alla barnen på barnfesten i Walasmulla. Följande år kom det en förfrågan om Ladies kunde ta sig an en lillebror till en av fadderbarnen, vilket de också gjorde. Ladies finanserar sina fadderbarn med en årsavgift samt olika aktiviteter tex. lotterier mm.

Gerd Hästbacka

Avslutningsfest med ladies 2005 på "byakrogen".



Internationellt ungdomsbyte

LC Nykarleby har under åren aktivt deltagit i den internationella ungdomsutbytesverksamheten. Som lionsstipendiat har ett tiotal ungdomar från orten getts möjlighet att resa till USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Italien och Rumänien. Klubbens medlemmar har även kunnat bereda plats för svarsbesök.

Australien - en blandning av brittisk konservatism och amerikansk kommersialism.

Sommaren 1991 hade jag förmånen att åka som lions stipendiat och jag valde att åka så långt som det gick - till Australien. Tillsammans med ca 70 andra skandinavier flög jag iväg, en dag senare än planerat. Planet vi egentligen skulle åka med hade gått sönder någonstans i världen. Under flygresan hann vi uppleva mycket, bl.a stiftade vi bekantskap med surkål i Frankfurt, sandstorm i Abu Dhabi och en snabbtitt på Singapore, Djakarta och Bali! Därefter anlände vi till Melbourne efter en ca 40 timmars lång flygtur. Melbourne är Australiens näst största stad med ca. 3 milj. innevånare. Staden är en salig blandning av gammalt och nytt. Någon utförligare



Leenas första bekantskap med en känguru.

stadsplanering kände man inte till år 1835 när staden grundades. Förorterna, som sträcker sig ända upp till 100 km från centrum, ligger spridda litet hur som helst och det var omöjligt att ta sig någonstans utan bil. Jag bodde hos en familj som hette så engelskt som Elliott, i Bundoora, en förort ca 20 km utanför Melbournes centrum. Min familj var "äkta australiensare", dvs. ättlingar till de brittiska straffångar eller immigranter från England och Irland. Immigranter Från övriga delar av europa kallas wogs (t.ex. italiennare) och de är inte alls populära bland de "äkta australiensarna". Australiens ursprungsbefolkning, Aboriginerna, får inga sympatier från den övriga befolkningen. De anses som ett pack som lever på

samhällets bekostnad och bor i slumkvarter. Det är tyvärr ett faktum att aboriginierna inte kunnat anpassa sig till det nya samhället och alkoholismen är ett stort problem bland dem.

Till de brittiska traditionerna hos min familj hörde bl.a. att vi skulle åka till mormor på te varenda eftermiddag. Pumpa hörde till basfödan, om man överhuvudtaget tillredde maten själv. Det amerikaniserade samhället träffade man på bl.a. i fråga om snabbmatskulturen, Fish and chips, Mc Donalds, Pizza Hut och Kentucky fried chicken. Inte undra på att de flesta australienska invånare var överviktiga!

Till min stora glädje fick jag också besöka ett par skolor, Deras skolor skiljer sig ganska mycket från våra i och med att deras skolor är ganska långt specialiserade. När jag berättade om vårt skolsystem hade jag fullt upp med att försöka förklara att orsaken till att vi börjar skolan vid sju års ålder beror inte på att vi är efterblivna p.g.a. kylan. I Australien börjar man nämligen skolan som 6 åring.

Efter en månads vistelse i Melbourne var det dags för mig att stiga på en Greyhound-buss och åka de 500 km till Huvudstads Canberra. Resan tog över 12 timmar, mycket tack vare att bussen fick punktering mitt ute i ödemarken. Passagerarna fick snällt stiga ur och hjälpa till vid däckbytet. Canberra är en helt konstgjord stad. Den började byggas år 1913 runt en konstgjord sjö uppe i bergen. Staden är väldigt snygg och nästan steril. Alla gator går i en bestämd riktning och förstäderna är placerade som, "sateliter" runt centrum, "civic", som är administrationscentrum för hela Australien. Där finns inga industrier som skulle smutsa ner sjöar och eucalyptusskog- och tallskogar som finns i dessa trakter. Här hade jag äntligen möjligheten att bekanta mig med den australienska naturen. Jag fick se kängurur av olika slag och emun, ett slags strutsar, som gick längs vägarna. Min familj i Canberra var toppen! Jag bodde tillsammans med en svensk flicka, Christina, i samma familj. Vi fick uppleva massor. Vi var bl.a. på en veckas resa till guldkusten, ostkusten i närheten av Brisbane. Det var ca 2000 km dit och vi åkte i en paketbil genom både öken, bush och eucalyptusskog. Vi besökte ananasplantager, jättelika sandstränder och vi träffade t.o.m en riktig "Crocodile Dundee"- typ som var opalgrävare och krokodiljägare. Ja, jag hann till t.o.m. om en kängurukrock.

Före hemfärden samlades alla vi skandinavier i Sydney en dag, Vi åkte runt i Australiens största stad som ligger vackert vid en havsvik, Vi besökte alla kända ställen bl.a. operahuset och Kings Cross, en mera ökad gata i Sydney. I Australien var det vinter vilket motsvarade en kylig sommar hos oss. för att värma upp oss gjorde vi på hemresan ett fyra dagars uppehåll i Bali i Indonesien. Det blev en kultur chock för mig. Överallt var det ett myller av liv. Indonesier som försökte sälja oss allt mellan himmel och

jord antastade oss så fort vi steg utanför hotellets skyddande murar, många billiga Rolex-klockor och hantverksföremål bytte flitigt ägare. Många av oss kom också hem med håret i flätor eller naglarna vackert dekorerade av kvinnor som erbjöd sina tjänster så fort man satte sig ner på stranden och försökte njuta av en speciell solnedgång. Vi bodde på en ort som hette Kuta som jag inte glömmer tack vare dess säregna lukt. Överallt fanns rökelsekorgar som lades ut åt gudarna och spred en konstig lukt. Vädret kändes som en sval bastu. Ute på landet använde bönderna vattenbufflar som dragdjur medan vi åkte runt i våra turistbussar med aircondition. Hemresan gick snabbt. I Frankfurt fick vi springa från vårt Garuda-plan till det Finnair-plan som skulle ta oss hem. Det ledde till att de flesta hade sitt bagage kvar i Frankfurt också sin malariamedicin som var nödvändig efter en vistelse i Indonesien. Med lite distans till tiden i Australien har jag enbart positiva minnen. Jag åkte för att lära mig engelska men jag lärde mig även mycket annat som jag kommer att minnas länge. I speciellt gott minne har jag alla de trevliga människor som jag stiftade bekanskap med och som tog väl hand om mig.

Leena Ranta

Min resa till USA, sommaren 2005

Den 27-e juni 2005 gav jag mig iväg på mitt livs hittills största äventyr. Jag fick lyckan att åka iväg på en 7-veckors resa till USA, West Virginia.

För den som inte vet, så ligger WV på USA:s östsidan, med grannstater som Ohio, Kentucky, Pennsylvania, Virginia och Maryland. West Virginia är en av USA:s fattigaste delstater, vilket märktes tydligt med de stora klasskillnaderna som fortfarande fanns kvar. Staten är för övrigt känd för sina "Hillbillies" (människor som bor i bergen, arbetar i gruvor och skog, dessa är dock ej så vanliga längre) och för sin underbara natur.

Jag blev placerad i ett familj cirka 25 km från West Virginias största stad; Charleston. Mamman, Sheree, pappan, Joe och deras 7-åriga dotter Savannah var helt underbara, och jag blev så hemmastadd hos dem så att jag under mina 7 veckor inte hade hemlängtan en enda gång (vilket till och med förvånade mig själv).

Mamman jobbar som hundfrisör i Charleston (eget företag), vilket var något helt nytt för mig; hade aldrig förr sett hundar med "frisyrer" och lackade naglar. Pappan är brandman, så han tog mig med till flera brandstationer, jag fick till och med äta frukost med brandmännen.

Vi simmade väldigt mycket, shoppade, körde fyrhjuling, var på baseball



Ida Strandberg på rundtur i New York

matcher och så vidare. Under hela min vistelse hade vi mellan 25 och 45 °C varje dag, med inslag av våldsamma och häftiga åskskurar. Djurlivet var rikt; med sköldpaddor, harar och hjortar som sprang över vägarna hela tiden.

Höjdpunkten på resan var vårt besök hos släktingar till familjen i New Jersey, och när vi for och hälsade på Cheyanna (Sherees 24-åriga dotter) i New York. Jag skulle ha kunnat stanna där i veckor om tid hade funnits, men tyvärr hann vi bara vara där en helg. NYC är den mest förtrollande och underbara stad jag någonsin besökt. Vanligtvis brukar jag inte gilla stora städer, men med denna var det något speciellt!

Av allt jag såg under min resa kan jag bara säga att USA verkligen är som på film... människorna, bilarna, husen, ja, allt! Jag lärde mig att man verkligen kan trivas jättebra också på andra ställen än i lilla Nykarleby. Nu har jag också många kontakter i USA, vilket kan vara fördelaktigt ifall jag önskar att återvända dit. Tanken är lockande.

8 augusti var jag hemma igen, och visst var det skönt, trots en underbar resa. Jag är otroligt tacksam över att jag fick chansen att göra denna resa, den gav mig otroligt mycket och det är något jag aldrig kommer att glömma!

Ida Strandberg

Jubileumsårets klubbmedlemmar

Lion	sedan		
Asplund Rolf	1968	zonordf. 94-95	Melvin Jones
Björkman Roy	2006		
Björkskog Rolf	1985	distrikts IT-ansvarig 01-02	Melvin Jones
Blomqvist Hans	2014		
Bonäs Torolf	2013		
Ceder Björn	2008		
Ceder Bror	1965	zonordf. 83-84 charter	
Fredriksson Birger	1965	charter,	Melvin Jones
Haglund Ronny	2014		
Hernberg Håkan	1966	regionordf. 78-79 Privilegierad	Melvin Jones
Hofman Gustav	1984		
Hägglom Sten	1988		
Hästbacka Ralf	2002	zonordf. 08-09, regionordf. 13-14	Melvin Jones
Karv Jan-Anders	1997	transfer 2012	
Knutar Ulf	1978	distriktkassör 01-02	
Kronlund Michael	1995		Melvin Jones
Lindvall Erik	2011		
Lundqvist Nils	1974		
Nordling Evald	1979		Melvin Jones
Ranta Markku	1981		Melvin Jones
Siekkinen Pekka	1992	zonordf. 03-04, distriktsekr. 04-05x regionordf. 05-06, 2. VDG 09-10, 1. VDG 10-11 DG 11-12, DC 12-13, CT 13-14, DC 14-15 Lions Riddare	Melvin Jones
Sjöholm Anders	1996	distriktskassör 11-12	
Sjöström Tommy	1999		
Skutnabba Nils	1991	distriktsekreterare. 01-02	
Storgård Henrik	2005		
Strang John	1964	transfer 1966, zonordf. 78-79	Melvin Jones Privilegierad
Ström Ralph	1979		
Sund Erik	1965	charter	Melvin Jones
Sundqvist Sture	1992	zonordf.förande. 14-15	
Tyni Paavo	1988	ZC 99-00, DC 00-01, VDG 01-02, DG 01-02 DC 02-03, DC 05-06, DC 06-07 Lions Riddare	Melvin Jones
Törnqvist Rickhard	2013		
Westerlund Bjarne	2006		
Widdas Jan	2005		
Wikblom Christian	2006		
Östman Bjarne	1989		

Klubbens medlemmar under åren 1965 – 2015

		Anslutningsår	Avgångsår
Asplund Roger		1973	1981
Asplund Rolf		1968	
Backlund Krister		1986	2004
Backman Rolf	charter	1965	1981
Bergfeldt Gustav	charter	1965	1979
Bergman Manne	charter	1965	2011*
Björk Thomas		2006	2010
Björkman Roy		2006	
Björkskog Rolf		1985	
Blomqvist Hans		2014	
Blomstedt Odis		1974	1995
Blomström Birger		1968	1980
Blomström Lennart		1967	1984
Bonäs Torolf		2013	
Ceder Björn		2008	
Ceder Bror	charter	1965	
Damberg Ragnar		1966	1975*
Edman Lars		1984	1990
Emaus Ralf		1993	1994
Engström Bengt		1986	1990
Enlund Valdemar	charter	1965	1966
Forsman Johnny		2004	2005
Fredriksson Birger	charter	1965	2016*
Frilund Göran		2000	2010
Frilund Johan		1992	2002
Frostdahl Steven		2002	2006
Grön Leo		1974	2004
Grönlund Henry	charter	1965	2014*
Haglund Börje		1967	1978
Haglund Ronny		2014	
Hauta-Aho Per		1987	1989
Hellman Peter		1976	1978
Herler Rolf	transfer	1976 (1961)	1977*
Hernberg Håkan		1966	
Hofman Gustav		1984	
Holm Elmer	charter	1965	1967
Hägglom Ralf		1981	1982

Häggbloom Sten		1988	
Häggman Karl-Erik	transfer	2003 (1963)	2009*
Hästbacka Ralf		2002	
Höglund Venje		1966	1974
Karv Jan-Anders	transfer	2012 (1997)	
Kivinen Håkan		1983	2001*
Kivinen Wäinö A.	transfer	1966 (1959)	1996*
Knutar Ulf		1978	
Kronlund Michael		1995	
Kronqvist Bengt		1974	2012*
Kummel Bengt	transfer	1968 (1965)	1973
Levlin Nils		1966	1968
Lindvall Erik		2011	
Losvik Lars		1995	2005
Lundqvist Hans		1967	1968
Lundqvist Nils		1974	
Markkula Arne	charter	1965	1967
Mörk Rolf		1982	1983
Nordling Evald		1979	
Nordling Nils	charter	1965	1976*
Nordström Bertil		1968	1976
Nybäck Hugo	charter	1965	1974
Nybäck Ulf		1976	2003
Nylind Tor	charter	1965	1966
Nylund Brage		2002	2011
Nylund Gunnar	charter	1965	1979
Nyman Anders	charter	1965	1995
Ojalammi Sanfrid		1966	1968
Pihlainen Armas	charter	1965	1974
Ranta Markku		1981	
Ranta Matti		1983	1998
Rasmus Kaj		1974	1999
Riissanen Rafael	charter	1965	1975
Ringvall Birger		1966	1991*
Rudnäs Carl-Henrik		2006	2015
Sandkvist Göran		1980	1986
Sandvik Bengt A	transfer	1982 (1978)	2007
Sandvik Markus		2002	2005
Semskar Bo		1972	1978
Siekkinen Pekka		1992	

Sjöblom Valter		1975	1981
Sjöholm Anders		1996	
Sjöholm Leif		1976	2003
Sjöström Tommy		1999	
Skutnabba Nils		1991	
Stenberg Henrik		1986	1990
Stenvik Kim		2006	2015
Storgård Henrik		2005	
Strang John	transfer	1966 (1964)	2015*
Ström Alix	charter	1965	1987
Ström Ralph		1979	
Sund Erik	charter	1965	
Sundkvist Stig	charter	1965	1995*
Sundqvist Kristian		1973	1978
Sundqvist Sture		1992	
Swels Johannes	charter	1965	1983
Svenfelt Rainer	transfer	1977 (1971)	1987
Tyni Paavo		1988	
Törnqvist Rickard		2011	
Udd Kurt	charter	1965	1974
Vikström Göran		1966	1975
Westerlund Bjarne		2006	
Westerlund Jan-Ove		1981	1986
Widdas Jan		2005	
Wikblom Christian		2006	
Wistbacka Benny	charter	1965	1966
Zittra Fjalar	charter	1965	1979
Åström Bror		1986	1990
Österlund Henrik		2006	2010
Östman Bjarne		1989	

* avled



Denna text hör till bilden på pärmens baksida.

*Översta raden från vänster: Björn Ceder, Rickhard Törnqvist, Erik Lindvall
Pekka Siekkinen, Michael Kronlund, Jan-Anders Karv, Ulf Knutar, Sture Sundqvist
Tommy Sjöström, Nils Skutnabba,*

*Mellersta raden från vänster: Hans Blomqvist, Henrik Storgård, Ronny Haglund,
Markku Ranta, Paavo Tyni, Bjarne Westerlund, Jan Widdas, Ralf Hästbacka,
Sten Häggblom, Rolf Björkskog, Bjarne Östman.*

*Nedersta raden från vänster: Rolf Asplund, Nils Lundqvist, Evald Nordling,
Birger Fredriksson, Erik Sund, Bror Ceder.*

Följande bröder var frånvarande vid fotograferingstillfället:

*Roy Björkman, Torolf Bonäs, Håkan Hernberg, Gustav Hofman, Ralph Ström,
Anders Sjöholm, Christian Wikblom*

